

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

## “ 2-4 Action groot succes! ”

30

interview met top DJ's Nillis van  
Heijst en Teun van Aaken

### **Rubrieken**

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 40 Sponsor in 't licht
- 46 Profieltje
- 48 Supercup
- 49 Rebus
- 50 Ik hou van Vessum
- 52 Frotlip van ut joar
- 54 Langs de Lijn

### **Columns**

- 16 Lezing Johan Derksen
- 20 Op z'n Frans
- 42 Kefin fan Helfoort

**Weer 3 vrienden  
van 't Loeierke  
erbij!!**

Zie pagina 14, 26 en 42



## D'N AFTRAP

Wat is er nou zo leuk aan jezelf in een idioot pak te hijsen, te zuipen tot je kotst tot je klaar bent om wéér te zuipen tot je kotst? Wat is er nou zo leuk aan om na een kater van vier dagen tot de ontdekking te moeten komen dat je je nagenoeg niets meer herinnert van carnaval, omdat je continue lam was? Wat is er nou zo leuk aan om dus eigenlijk NA het carnaval geen enkele herinnering meer aan het carnaval te hebben, aangenomen dat je niemand zwanger hebt gemaakt of bijvoorbeeld een of andere SOA hebt opgelopen?

Voor mensen die zich zulke vragen stellen heb ik een goed advies: Kom op dinsdagochtend naar de gezelligste kantine van de Kempen. Daar zal Prins Bertus en zijn adjudant Rudolf u persoonlijk kennis laten maken hoe carnaval het beste gevierd kan worden. Op de achterzijde van dit loeierke staat het programma dat 't loeierke in samenwerking met de Spekstruiven heeft samengesteld.

Tijdens de laatste vergadering vroeg ik mijn collega redactieleden nog of het invulling geven aan carnavaldinsdag in de kantine geen taak was voor onze ac-

tiviteitencommissie. Wij hebben immers al moeite genoeg om telkens ons clubblaadje te vullen. Op de zittingsavond ontwaarde ik tot mijn grote verassing twee infiltranten van 't loeierke bij de spekstruiven. Peña en Matske, juist ja, die twee die vonden dat 't loeierke de organisatie van carnavalsdinsdag in de kantine er nog wel bij kon doen. Achteraf gezien viel de organisatie reuze mee, want ik kan me niet herinneren dat ik een bijdrage heb hoeven te leveren.



Henri heeft geen carnaval nodig om zich te verkleeden

Wat kunt u in dit loeisterke zoal verwachten? Geert van Aaken doet verslag van de lezing van Johan Derksen in Hapert. Aanvankelijk zou René van der Gijp deze avond opsieren. Johan Derksen was zich terdege bewust dat hij maar tweede keus was. Toch had hij er niet zoveel moeite mee dat hij tweede keus was na van der Gijp. "Ik had het pas erg gevonden wanneer ik tweede keus was na Hans Kraay jr" zo liet hij weten.

Ook mogen wij weer twee "vrienden van 't loeisterke" omarmen.

Een daarvan is Gijs Leermakers die sinds kort woonachtig is in Vessem. Hij bracht de eerste 33 jaar van zijn leven door in Wenterzel. Waar hij de overige jaren verbleef, vermeldt hij niet. Wel dat zijn eveneens in Vessem woonachtige broer Wilbert hem overtreft in nuttheid! (niet te lezen als "het nuttig zijn") Ook Hans Mariën meldde zich spontaan in onze "vriendenkring". De oudere lezers van 't loeisterke herinneren hem ongetwijfeld nog als "Hansopje". Onder dit pseudoniem schreef hij menig literair hoogstandje voor ons clubblad. Op voetbalgebied heeft hij inmiddels wat ingeboet, het schrijven is hij nog allerminst verleerd.

Dat Kefin van Helfoort een degelijke, ietwat saaie huisvader geworden is, wiens uitspattingen beperkt blijven tot het incidenteel verorberen van een paar meikevers, blijkt uit zijn bijdrage in dit loeisterke. Hierin stelt hij onomwonden dat hij de afgelopen jaren meer trainers heeft versleten dan vriendinnen. (????)

Verder blikken we met dj Nillis en dj Teun terug op hun 24 uren dj-marathon, in het jeugdprofieltje voelen we onze jeugdprins Ripo eens flink aan de tand en Martijn Nouwens promoot zijn bouw- en timmerbedrijf in de rubriek "sponsor in het licht". Daan Somers heeft ditmaal zijn rebus een stuk eenvoudiger gemaakt in de hoop dat Peña hem ook een keer kan oplossen.

Aangezien "de dode lijn" voor dit loeisterke reeds 14 dagen, 2 uur en 34 minuten is verstreken wil ik er snel een eind aan breien. Toch wil ik eerst nog alle lezers een plezierige carnaval toewensen en voor nu veel leesplezier!

Alaaf,  
Henri Swaans.

PS: De fraaie middenpagina van afgelopen edities is helaas wegens te hoge kosten niet langer aanwezig.



# van het BESTUUR

Begin februari. De prins is bekend en er kan weer volop gevoetbald worden na een lange winteronderbreking met veel sneeuw, vorst en later regen. Vooral voor de jeugd heeft het lang geduurd voordat ze weer het veld op konden om hun wedstrijden te spelen. Eerst wil ik graag even terugkijken naar de maand januari. In deze maand zijn er door diverse mensen diverse activiteiten georganiseerd. Zo hadden we natuurlijk de vrijwilligersavond op 14 januari. Deze avond wordt door de voetbalvereniging georganiseerd als wijze van dank voor alle vrijwilligers. Deze avond leek iets minder drukbezocht dan voorgaande jaren. Januari is voor veel mensen natuurlijk een drukke maand en ook het weer werkte niet mee. Maar toch hebben we 140 vrijwilligers die op deze avond hun opwachting hadden kunnen maken. Voor degenen die niet zijn geweest is het een gemiste kans want het was een zeer geslaagde avond.

Verder hadden we natuurlijk de 24 uren DJ-actie van Nillis van Heijst en Teun van Aaken. Deze heren hebben het grandioze idee bedacht om voor een sectorwerkstuk op school een 24 uren DJ marathon te organiseren. Het doel was studiepunten voor de opdracht binnenhalen en als tweede geld inzamelen voor een goed doel. Het goede doel was voor hen al snel duidelijk, het zou de nieuwbouw van de kleedlokalen van de voetbal- en korfbalvereniging worden.

Om zoveel mogelijk geld over te houden hebben deze mannen zeer goede afspraken kunnen maken met Ivo Kaanen van de Gouden Leeuw. Al snel bleek dat er veel vrijwilligers nodig waren om het spektakel te kunnen organiseren. Gelukkig hebben veel vrijwilligers van beide verenigingen een steentje bijgedragen aan dit goed opgezette muziekfestijn. Graag wil ik hier iedereen bedanken voor de medewerking aan dit evenement.

Maar vooral wil ik namens de besturen van zowel de voetbalvereniging en de korfbalvereniging toch DJ Nillis en DJ Teun heel hartelijk danken voor hun geleverde prestatie van wereldklasse. Natuurlijk was dit alles niet mogelijk geweest zonder de medewerking van Ivo Kaanen van de Gouden Leeuw. Hij en zijn mensen hebben een grote bijdrage geleverd aan dit evenement.

Verder hoop ik in het volgende Loeierke iets over de vorderingen van de nieuwbouw te kunnen vertellen. Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente over een aantal zaken op financieel gebied. We hopen daar op korte termijn meer duidelijkheid in te krijgen. Graag wil ik afsluiten met een alaf aan de Koning die prins is en zijn adjudant Rudolf.

Groet en tot ziens  
Hans van der Linden, Voorzitter





Heb jij altijd al de behoefte gehad om jouw mening te geven over van alles en nog wat? Dan ben je bij 't Loelierke aan het goede adres.

De redactie is op zoek naar Vessemnaren die eenmalig en zonder verplichtingen iets voor ons clubblad willen schrijven.

Zo houden we ruimte voor frisse blikken en nieuwe invalshoeken.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig maar vooral geniaal stuk te schrijven?

Ga dan voor de eretitel 'vriend van 't Loelierke'!

Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van 't Loelierke worden uitgenodigd voor een exclusieve en legendarische feestavond op het eind van het seizoen!



**Becx Trading BV**

T +31 40 253 2245

F +31 40 254 4625

E [info@becxtrading.com](mailto:info@becxtrading.com)

**Auto- en motor  
rijkschool**

**Menno  
Aalders**



**Tel. (0497)-591845  
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL**  
*Vessem*

- Baby en kleuter-  
zwemmen
- Vrij zwemmen op  
afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516  
Mobiel: 06-51335946



**VAN HOOF**

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-591253-591463

**Steek bij ons uw licht eens op!**

**LIEBREGTS ELEKTRO**



**VESSEM**

Jan Smuldersstraat 14A  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-592322  
Fax 0497-592342  
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS  
Eikenbocht 1, Knegsel

**WWW.VVVESSEM.NL**

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



**harrie soetens**

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM  
TELEFOON 0497-591834

... **VOOR** ...  
**BIER**  
**LEKKER ETEN**  
**EN**  
**GEZELLIGHEID**



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem  
+ 31 (0)497 591252 / [www.goudenleeuwvessem.nl](http://www.goudenleeuwvessem.nl)

**CAFÉ-PETIT RESTAURANT**

# **'DE BROUWKETEL'**

**Clublokaal V.V. Vessem**

# **'DE GRAANZOLDER'**

**Voor feesten en partijen**



**Jack en Kitty Hakkens**

**Jan Smuldersstraat 40**

**5512 AZ Vessem**

**Tel. 0497-591846**



Zorg voor uw auto is bij P.van de Ven  
al meer dan 50 jaar een begrip!



**P.van de Ven**  
AUTOMOBIELBEDRIJVEN  
*Een zorg minder!*

**www.pvdven.nl**

Wilhelminalaan 3, Vessem, tel. 0497-59 17 66, fax 0497-59 14 62  
Emailadres: vessem@pvdven.nl



Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van  
gebruikte auto's  
APK-keuringen  
Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem  
Tel. 0497-591453

**Bosch**  
Bouw- en Timmerbedrijf

**Correcte  
verbouwingen  
en!  
nieuwbouw!**

De Hoofseweg 19 - 21  
5512 CH Vessem

Mob.: 06 - 22 52 33 44  
Tel.: 0497 - 59 41 13  
Fax: 0497 - 59 41 15



Nu hair-extensions  
en  
bruids- &  
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur  
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128



# **Super Service Henst**

**voor alles wat U wenst**

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-  
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,  
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

**Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304**

# Introductie van een nieuwe Vessemnaar

Sinds Vessem kermis mag ik mij als kersverse nieuwkomer Vessemnaar noemen. Ik heb het geluk een broer te zijn van de legendarische lagere elftalspeler en Nestor Wilbert Leermakers. Voetbalend ben ik beter, maar qua nutheid val ik helaas in het niet, al ben ik ook niet vies van dat soort humor. Dit geluk heeft me de kans gegeven om mijn jaren voort te zetten in Vessem. De eerste 2 maanden zitten er nu op en bijna alle zaken zijn geregeld, ook de post. Enkel het Loeierke valt nog op de deurmat van de Predikant 35. Zo ook weer op 1ste kerstdag 2010. Bladerend in dit blad, dat qua inhoud niet onderdoet voor Voetbal International, las ik dat mijn maat en bloedbroeder Eric 'Lucio' Jansen ook weer in de pen is gedoken. Dit bracht mij op het idee om mij bij het Vessemse (voetbal)publiek nader te introduceren, al zijn er voldoende inwoners die mij beter kennen, dan andersom. Dus hier een korte introductie van deze nieuwkomer. Daarbij ben ik ook niet vies van een gezellige feestavond.

Geboren en getogen in het buurdorp heb ik daar mijn eerste 33 jaar van mijn leven doorgebracht. Het leven stond zoals bij menig jongen in het teken van voetbal. Ik wilde of profvoetballer worden of boer of piloot. Nu kan ik jullie vertellen, dat het geen van de drie is geworden.

Mijn huidige werkgever is de sponsor van Neerlands grootste wielerploeg, oftewel de Rabobank. Maar nu verder over het voetballeven, daar gaat het immers om in dit blad. Begonnen op mijn 5e bij de plaatselijke VV DEES ben ik op mijn 12e gescout voor het Kempisch Elftal en vervolgens voor de jeugd van FC Eindhoven. Dit was mijn kans op een leven als profvoetballer dacht ik. Ik en ook ons pa zag me al in een vol San Siro staan, naast Gullit, Van Basten en andere coryfeeën. Met daarbij de geneugten van leven van elke prof, zoals elk jaar scheiden en elke keer een nieuw fotomodel aan de haak slaan. Helaas is dit net iets anders gelopen. Ik heb 6 jaar in de jeugd rondgehobbeld en spelers als Sikora, El Khatabbi, Lurling en in mijn wedstrijden in het 2e de vermaarde Fin Anti Sumiala uit de wedstrijd gespeeld. Waar zij doorstootten ben ik op mijn 18e teruggekeerd naar de amateurs. Ik bleek net niet goed genoeg werd me verteld. Als ik nu het niveau van de eredivisie zie, dan denk ik dat ik ook wel mee had gekund. Zeker bij het niveau van dat clubje uit Amsterdam, dat het laatste kampioenschap terug moet kijken op VHS videobanden. Ben ik blij dat ik PSV bloed in mijn aderen heb lopen, maar die mensen schijnen in Vessem in de minderheid te zijn. Na 7 jaar UNA en 3 jaar RKVVO ben ik teruggekeerd naar VV DEES dat net naar de 4e klasse was gepromoveerd.



Bijna was ik een jaar eerder nog door Toon van Helvoort verleid tot een overgang naar VV Vessem, alleen presteerden die het om de late 8 wedstrijden in de 4e klasse te verliezen, waardoor ze degradeerden. Dit was de enige ontbindende factor. Terug naar VV DEES dus; de start in de 4e klasse was beroerd. 0 punten uit 5 Wedstrijden en uiteindelijk een degradatie. Het mooie van deze degradatie is, dat ik nu alle klassen in het amateurvoetbal heb gehad en dat is vrij uniek. Het jaar erop de 1ste wedstrijd tegen Vessem, waar ik met een rode prent na een zwaar gestrafte tackel voortijdig mocht gaan douchen. Leuke terugkomst derhalve... Maar eerlijk is eerlijk, ik heb het goed naar mijn zin, ondanks het 5e klasse niveau en sterker nog ik heb een goed gevoel bij Vessem, beter dan menig Wintelreenaar. Daarom ben ik ook blij om in Vessem te wonen.

Vessem staat bekend om de leuke mensen en het feit dat er meer mooie dames vandaan komen dan in Wintelre. Dat laatste is een echte pre, vooral omdat ik, hoe gek het ook klinkt, nog vrijgezel ben. Voorsnog blijf ik voetballen aan de Meren en rijd ik het sportpark De Lille voorbij. De derby blijf ik nog in het blauwwit voetballen. Of een overgang naar het groenwit ooit nog komt, ik weet het niet en de tijd zal het leren. Het kampioenschap zal zoals Lucio zei voor beiden a bridge to far zijn, maar bovenin meedraaien in de 5e klasse is beter, dan onderin de 4e klasse. De derby's blijf ik met veel plezier voetballen. Middels deze introductie ga ik ervan uit mij bekend te hebben gemaakt in het Vessemse en is er weer een bladzijde gevuld voor jullie mooie clubblad. Tot horens en onder het genot van een pilsje introduceer ik me wel weer verder.

Houdoe en tot ziens  
De nieuwbakken Vessemnaar



# Lezing Johan Derksen

De zaal is deze woensdagavond goed gevuld. Zo'n 500 voetballiefhebbers uit de Kempen zijn, veelal in eigen clubkleuren, in afwachting van de lezing door Johan Derksen die elk moment kan beginnen. De topman van de Rabobank afdeling De Kempen West legt uit dat deze lezing in Den Tref in Hapert door de Rabobank cadeau gedaan is aan VV Bladella dat haar 100-jarig bestaan viert.

Eigenlijk zou René van der Gijp als gast-spreker komen opdraven, maar hij heeft op het laatste moment afgemeld in verband met tv opnames in het buitenland. Met Derksen hebben ze een goede vervanger kunnen strikken. Derksen is verbaasd over de sfeer in de zaal, die is gevuld met leden van veel verschillende clubs uit de regio. "Zelf kom ik uit Oudewater, een dorp vergelijkbaar met Bladel. Als de twee ploegen die ons dorp telt tegen elkaar spelen, gaat de tegenpartij in de rust koffie drinken in de eigen kantine. Ik vind het echt uniek dat hier zoveel voetballiefhebbers van diverse clubs in een goede harmonie bij elkaar zitten. Amateurvoetbal is een sociaal gebeuren. Als ik in het dorp naar mijn elftal ga kijken, wil ik mijn automonteur en mijn eigen bakker aan het werk zien. Spelers moet je niet van buiten halen en zeker niet gaan betalen. Als de sponsor weggaat, vertrekken de spelers ook. De jeugd is dan vaak al vertrokken omdat er door alle aangetrokken spelers toch geen kans in het eigen eerste elftal komt, en het pro-

bleem is compleet."

Als hoofdredacteur van Voetbal International zit Derksen kort op het voetbalnieuws en hij loopt al zo lang mee in de voetbalwereld dat hij bij uitstek weet hoe dit wereldje in elkaar zit. Twee keer per week geeft hij zijn ongezouten mening het tv programma Voetbal International. Voor deze lezing is een redacteur van VI meegekomen die Derksen stellingen voorlegt. Veel onderwerpen over het wel en wee in de voetballerij worden regelmatig besproken bij Derksen, Van der Gijp en Wilfred Genee aan tafel. Met veel nieuwe teksten komt Derksen dus niet. Toch is het gemakkelijk om te zien hoe makkelijk Derksen uit zijn woorden komt en dat hij overal een duidelijke en onderbouwde mening over heeft.

Met een cynische toon spreekt Derksen over de slechte financiële situatie waarin veel clubs verkeren. "Clubs als Feyenoord en Vitesse voeren een financieel wanbeleid en komen daar pas achter als ze vijftig miljoen euro in het rood staan. Harrie van Raaij was bij Philips een financieel expert en mateloos populair bij de PSV-supporters omdat onder zijn bewind veel sportieve successen werden geboekt, maar handelde als voorzitter van PSV roekeloos door onverantwoorde investeringen te realiseren, zoals het salaris van trainer Guus Hiddink". Ook over de gang van zaken bij Ajax spreekt hij met verbazing. "Marco van Basten trainde bij Ajax de B1 en werd vervolgens bondscoach.

Daarna mocht hij bij Ajax, een beursgenoteerd bedrijf, 35 miljoen euro investeren. Welk beursgenoteerd bedrijf neemt op die positie iemand aan die nog nooit leiding heeft gegeven?"

Ook is hij verbolgen over Ruud Gullit, die onlangs een riant contract in Tsjetsjenië tekende: "Schandalig gewoon! Gullit wordt graag in verband gebracht met Nelson Mandela, de grote vrijheidsstrijder, en tekent nu een contract bij een oorlogsmisdadiger die de mensenrechten van alle kanten overtreedt. Terwijl het hele volk daar armoede lijdt, gaat Gullit in anderhalf jaar tijd tien miljoen euro ophalen om de PC Hooftstraat in Amsterdam leeg te kunnen kopen." Verder denkt hij dat het avontuur dat Gullit aangaat een vlucht is voor diens huwelijksproblemen.



Een Bladelnaar uit de zaal vraagt Derksen naar zijn mening over Roy Beerens, voormalig jeugdspeler van Bladella. De Bladelnaren uit de zaal gaan eens rechtop zitten om de loftuigingen in ontvangst te nemen. Die komen er echter niet. "Beerens is best een aardige speler maar is een zacht ei, hij voetbalt een beetje als een wijf en hij mist de hardheid om in de

echte top terecht te komen. Als hij dat wat meer zou hebben zou hij net zo goed als Robben kunnen worden." Vervolgens wijst iemand uit de zaal Derksen erop dat Robben soms ook als een wijf voetbalt, waarna Derksen gevat reageert met "heet u soms Beerens met uw achternaam? Robben speelt inderdaad ook soms als een wijf, maar beslist wekelijks wedstrijden op topniveau bij Bayern Munchen."

Achter in de zaal heeft iemand nog een speciale vraag voor Derksen bedacht. Hem was opgefallen dat Derksen vaak kritiek heeft op de relatie van Wesley Sneijder en Yolanne, waarna hij vraagt of Derksen soms wil trouwen met Yolanne. Wederom reageert Derksen gevat: "Nee, na Jan Smit en Wesley Sneijder hoop ik niet het derde starfuckertje te worden."

Aan het eind van de lezing krijgt Derksen naast een Bladella badhanddoek een doos Agio sigaren als cadeau aangeboden. Toen hij naar Den Tref reed was hij al langs de Agio gereden, waarna hij bij binnenkomst aan de organisatie vertelde hoe smerig hij die sigaren vindt, nog niet wetend dat hij ze dus als cadeau aangeboden zou krijgen.

Na de lezing was er nog tijd voor een gezellige derde helft waarin nagepraat kon worden. De Vessemsse afvaardiging bestond uit zo'n 15 man die het uiteraard wel naar hun zin hadden met het in overvloed aanwezige bier en bitterballen! Al met al een leuke avond!

Misschien een goed idee voor het 'Vrienden van 't Loelierke'-feest??"

Groeten Geert

# CAFETARIA-EETHUIS JOROCA

Theo

Rini



**Diverse soorten ijs**

**VESSEM - Wilhelminalaan 23 - Tel. 0497-591523**

**Voor al uw:**



**BROOD  
EN  
BANKET**

**Bakkerij  
HENST**

Wilhelminalaan 7  
Vessem - Tel. 0497-591272

**De Echte Warme Bakker!**

# Welkom bij Driessen Toyota Bladel



## Driessen

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, [www.driessen-toyota.nl](http://www.driessen-toyota.nl)



TODAY TOMORROW TOYOTA



## Buitengewoon aangenaam

Je kijkt er snel overheen, maar waar zou een organisatie zijn zonder facilitaire voorzieningen? Het ondersteunt het primaire proces en draagt zo bij aan succes. Wij zien de details. Luisteren naar specifieke wensen. En alles is zoals het moet zijn. Zoals u het graag ziet. Dat is wat wij doen. En dat doen we graag en goed.

Aangenaam, vb&t facilitair management bv

- advies en ondersteuning
- inkoop en contractbeheer
- facilitair meldpunt
- FMIS
- het Conciërge abonnement

Vestdijk 180, 5611 CZ Eindhoven, Postbus 134, 5600 AC Eindhoven  
T 040 - 269 69 69, F 040 - 243 11 25  
E [facilitairmanagement@vbtgroep.nl](mailto:facilitairmanagement@vbtgroep.nl), I [www.vbtgroep.nl](http://www.vbtgroep.nl)

vb&t facilitair management



## Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem  
Tel.: 0497-591303  
Fax 0497-592188  
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

# Op z'n Frans

Ik zat te denken waar ik nu over moest gaan schrijven, had ik zó veel gemist tijdens dat we op vakantie waren? Dat bleek gelukkig allemaal wel mee te vallen. Toen kwam ik op het idee om over het bizarre kampioenschap van de a1 te gaan schrijven. Dit team, onder leiding van coach Riny van der Loo, boekte een sensationeel kampioenschap op een aparte wijze.

Ze begonnen de competitie op een warme septembdag tegen S.V. Valkenswaard. De wedstrijd werd al niet te best gestart en er werden al vanaf de eerste minuten kleine kansjes weg gegeven, hierdoor ontstond er op een gegeven moment een kans voor de thuisploeg en scoorden hier uit. De grensrechter van V.V.Vessem aka Martien van Riet werd als maar roder en roder. Dit duurde even voort tot dat spits Jurgen Mijs de gelijkmaker binnen schoot. Het wedstrijdbeeld bleef hetzelfde, en Valkenswaard boekte uiteindelijk een 2-1 overwinning.

Het getergde V.V.Vessem won de tweede wedstrijd met 2-1 ondanks blessures en afwezige. Dit allemaal te danken aan keeper Twan Das. Daarna werd ook de derde wedstrijd ruim gewonnen tegen Unitas '59

waarin Rob Couwenberg beslissend was. De week erna werd de topper gespeeld tegen De Raven. Het team dat als enigste nog ongeslagen was in de competitie.

Trainer en Leider Riny van der Loo had al een juiste tactiek gebracht.

Voor de wedstrijd werden de afspraken gemaakt, en nog een keer goed doorgenomen. Iedereen wist zijn positie en kende zijn taken. Het team voelde het vertrouwen, en dit moest gewoon de wedstrijd van Jurgen Mijs worden. Met zijn drie doelpunten was hij goud waard voor Vessem. Iedereen was opgelucht en blij door de winst en de bezoekers waren niet meer ongeslagen.



Daarop volgde de wedstrijd tegen RPC. Een spannende wedstrijd waarbij Vessem toch aan het langste eind trok. Vessem kwam op voorsprong door Jurgen Mijs die zijn negende en tiende doelpunt achter de palen schoot. RPC kwam goed terug en maakte 3-2. Uiteraard was het de spits van Vessem, die het ene na het andere mooie doelpunt maakte en die een groot deel van de productie



op zijn rekening nam. Hij scoorde vijf doelpunten in die wedstrijd. De wedstrijd werd uiteindelijk 3-7 in het voordeel van Vessem. De ploeg tankte veel zelfvertrouwen, maar werd verrast tegen W.W.V.Z. Ze verloren in eigen huis met 1-0 en voelde ook wel dat ze de tegenstander misschien wel een tikkeltje hadden onderschat.

Na deze nederlaag zet Vessem de lijn toch door. Vessem speelde vervolgens twee goede wedstrijden tegen EFC en Bladella en pakte hieruit 6 punten. Ook een goed kenmerk van het succes is het weinig aantal doelpunten tegen door de ijzersterke verdediging en keeper Twan Das. Het team heeft ook scorend vermogen, de spitsen maken hun doelpunten en het middenveld geeft de assists en de beslissende pass.

In de tussentijd bleef ook de Raven goed voetballen. Vessem had de leiding nog steeds in het klassement, maar had 3 punten meer en twee wedstrijden meer gespeeld.

In begin november wacht de thuiswedstrijd tegen Boxtel. Een overwinning is funest voor Vessem want er kunnen geen punten verloren gaan. In deze felle wedstrijd won Vessem verdiend of onverdiend met 3-0. Weer werd er goed gescoord, en werd er de nul gehouden. De wedstrijd werd gekenmerkt door overtredingen en mondelinge discussies.

Veertien dagen later speelt Vessem een thuiswedstrijd tegen D.V.S., deze ploeg werd gemakkelijk opzij gezet en er werd met zes doelpunten verschil gewonnen. Dit bleek ook de laatste wedstrijd van het seizoen te zijn. Er moest eigenlijk nog één wedstrijd worden gespeeld tegen Geldrop. De raven stond nogsteeds met drie punten achter en twee wedstrijden minder gespeeld. Zij moesten dus nog drie wedstrijden in halen. Vessem hoopte dat deze wedstrijden niet meer konden worden ingehaald, terwijl dat de voetballers uit Luyksgestel nog alle vertrouwen erin hadden dat het goed kwam.

Toen ik op vakantie was kreeg ik uiteindelijk het verlossende smsje, zodat ik niet langer in spanning hoefde te zitten. De aanvoerder van ons team liet me weten dat het eindelijk zo ver was. Deze bijzondere prestatie zegt toch wel iets over de kwaliteit die het team in zich heeft. Ook de technische staf, Riny van der Loo, Hein van Riet en Martien van Riet, mag natuurlijk niet vergeten worden.

Het woord is nu aan de sponsor.



Minigravers en Verhuur  
**VERKOOYEN VesseM**

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- \* Grondwerk
- \* Levering alle aanverwante materialen
- \* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- \* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- \* Nieuw en gebruikte handel

[www.verkooyenvessem.nl](http://www.verkooyenvessem.nl)

Dealer



minigravers

 **Engelien**

**Kappen zonder kappers**



alleen op afspraak  
Malenberg 19

0497-591943

06-22157014







**Met Coppens scoort u altijd!**

Tel: 0492-531600  
[www.coppensdiervoeding.nl](http://www.coppensdiervoeding.nl)

**VEEVERVOER en  
VEEHANDEL**

**F. BECX**

Mr. de la Courtstraat 17  
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF  
LOUWERS B.V.  
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers  
Tel.: 013-5141347  
Fax: 013-5142995

specialisten in bouwzaken



[WWW.FRANKEN-PM.NL](http://WWW.FRANKEN-PM.NL)

**CDL**

**V E R H U U R**

Coen de Laat  
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5  
5512 BR Vessem



**MACHINEFABRIEK  
van knegsel b.v.**

5512 CH Vessem  
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200  
0497-592261

Fax 0497-592245



**Ook sportieve  
mensen  
winkelen met  
plezier bij  
Pierre en Inge**



***We hebben er zin in***



# 'Hansopje'

ingezonden column door Hans Marien

Retorische vraag: "Een vraag waarbij het doel niet is een antwoord te krijgen. In feite is de retorische vraag geen echte vraag, maar een nadrukkelijke mededeling in de vorm van een vraag. Dat is ook de reden waarom een retorische vraag vaak gevolgd wordt door een uitroepteken in plaats van een vraagteken."

Of ik een vriend van 't Loelierke wilde worden!

Ik probeer me inmiddels al weer een week of acht de retorische vragensteller dezes te herinneren. Locatie camping Kerces, tijdstip oudjaarsavond, de rest van de puzzel ontbreekt nog. Het was in ieder geval aanleiding om de drankregisters open te trekken, om mezelf aan Bachuss te offeren, en het spreekwoordelijke stuk in mijn kraag te drinken.

Wat ik nog wel weet is dat ik 1 dag later het spoedspreekuur van mijn vaste psychotherapeute benutte om deze vraag in de (voor mij) juiste context te plaatsen. Sinds 23 mei 1992 consulteerde ik deze mevrouw met enige regelmaat. Mijn leven zou ik sinds die dag willen typeren als een-tonig en vlak. Tot mijn laatste vergadering van 't Loelierke leidde ik een dynamisch, afwisselend, spannend leven dat zich kenmerkte door drank, drugs en deadlines.

Ik leefde in blokken van 8 weken waarin van alcohol doordrenkte brainstormsessies telkens culmineerden in het inleveren van een stukkie kopij een half uur voor de doodslijn. Ik werd gelezen, ik had betekenis. *I mattered*. Ik deed ertoe!

Sindsdien ben ik afgedwaald, aan lager wal geraakt, ik ben een emotioneel wrak, een twijfelaar, voer voor psychologen. Talloze therapieën zijn op mij losgelaten. De bachbloesem therapie kreeg mijn boosheid, angst en verdriet niet in balans. Tijdens de rationeel emotieve therapie heb ik 6 jaargangen van 't Loelierke gelezen, maar was het averechtse effect dat ik juist meer ging verlangen naar Eric de Laat, 10 flessen bavaria en maandagavondvergaderingen. Hypnose sessies brachten geen uitkomst. Het lukte mij niet om mijn irrationele gedachten ("Hansopje is de beste amateurcolumnist van Nederland, een *Nico Dijkshoorn avant la lettre*") om te zetten in rationele ("Hansopje schrijft best aardig, maar mag de vetters van Frans van Diessen nog niet vastmaken").

De dolfijn therapie was inderdaad dol fijn, maar ik bleef lijden. Ik vond enige (maar zeer lichte) troost in het hoofdredacteurschap van de Punter.



Weliswaar een clubblad van een in de Kempen gewortelde voetbalvereniging, maar verder gaat iedere vergelijking met 't Loeisterke mank, en doet iedere poging daartoe afbreuk aan het officieus, wat zeg ik officieel, beste clubblad van Nederland. Ik probeerde mijn eega te overtuigen van de schoonheid van namen als Bill en Driek, maar vond geen gehoor bij de geboorte van mijn kinderen.

In het nieuwe jaar was ik er persoonlijk getuige van dat 't Loeisterke voor het eerst in de rijk gevulde historie werd gelezen op een Ipad. Ik las mee. 't Loeisterke zocht vrienden! Het was een lot uit de loterij. Alsof Sophie Hilbrand me vroeg om aan te schuiven in haar *hot tub*. Absoluut geil, supergeil, affengeil, oberaffengeil, mega-affengeil! De kraamfoto's van Nova van Helvoort heb ik verder voor kennisgeving aangenomen, een tweede rondje koffie was niet meer nodig, want ik wist het meteen, tijd voor actie, vrienden maken, 10 bavaria der in en tikken al wa ut haole kan.

700 juiste woorden in de goeie volgorde zetten, een charme offensiefje richting Kefin Fan Helvoort en dan zou 't misschien gaan gebeuren.

Ik heb weliswaar niet altijd de behoefte om mijn mening te geven over van alles en nog wat en ben geen Vessemnaar(meer), maar zie het (mogelijke) toetreden tot de 'Vrienden van 't Loeisterke' als een hernieuwde kans om met het verleden af te rekenen, om schoon schip te maken, zeg maar gerust om weer met mezelf in het reine te komen. Ik moet echter eindigen met een 'Loeisterke alert', een waarschuwing voor andere mogelijke potentiële vrienden van 't Loeisterke. Weet waar u aan begint. Besmetting met het 'tiroduro' virus is geen sinecure, ik hoop dat u dat onthoudt uit het voorgaande.

Als u dit leest is mijn vriendenkring uitgereid met Eric Jansen en Pieter Huijbers. In dat geval, tot ziens op de feestavond.

Hansopje !



Wilhelminalaan 6  
5512 BK Vessem  
Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES  
FRITES  
SNACKS  
(MEENEEM)SCHOTELS  
SOEPEN & SALADES  
(SOFT)IJS  
MILKSHAKES  
(WARME)DRANKEN

## baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,  
trofeeën, medailles e.d.  
Zéer concurrerende prijzen

### *Bart Rombouts*

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)  
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets  
bouw  
management**

BBM Vessem BV  
Domineeshof 3  
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327  
mobiel 06 - 53 18 59 64  
bbmvessem@gmail.com

projectleiding / -management

**WSM**

**METALHANDEL  
SLOOPWERKEN**

Hoogindseweg 21



013-5142657  
06-54272650

**Oostelbeers**



De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - [www.dehuysmus.nl](http://www.dehuysmus.nl)

Hugo Sound Productions

**HSP**

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke  
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

**Marinka Liebregts**  
Schoonheidsspecialiste en Pedicure

**Marinka Liebregts**  
Schoonheidsspecialiste en Pedicure

Braak 9  
5512 CC VESSEM  
Telefoon: (0497) 592028  
E-mail: [marinka.liebregts@hetnet.nl](mailto:marinka.liebregts@hetnet.nl)

IPL-behandelingen

- Haarverwijdering
- Rimpelbehandeling
- Couperosebehandeling
- Pigmentvlekken
- Acne behandeling

**René Willems**  
**Electrotechniek**

**Predikant 8**  
**5512 BW Vessem**

**Tel. 06-12648872**

**Electrotechnische installaties,  
datainstallaties en verlichting.**

[r.willemsselectro@kpnplanet.nl](mailto:r.willemsselectro@kpnplanet.nl)

# 2-4 Action, één groot succes!

- interview met top DJ's

Nillis van Heijst en Teun van Aaken -

Medio oktober 2010 is het idee geboren. Als eindproject voor het sectorwerkstuk willen Nillis van Heijst en Teun van Aaken samen 24 uur plaatjes draaien. Beide heren houden van een goed stukje muziek en vinden het leuk om deze hobby te verwerken in de afsluiting van het MBO. Eerst wordt gedacht aan 24 uur live uitzenden op een muziekzender. Later, wanneer blijkt dat dit behoorlijk in de papieren loopt, kiezen ze voor een soort glazen huis actie, waarbij ze plaatjes draaien voor een goed doel. Al snel komen ze op het idee om geld op te halen voor de nieuwe accommodatie van V.V. en K.V. Vessem.

Een geniaal idee, blijkt tijdens het weekend van 15 en 16 januari 2011. Na een weekje bijkomen evalueren de organisatie en de veilingmeesters het geslaagde weekend.

Het startschot op zaterdagmiddag om 16.00 uur wordt direct vastgelegd door een fotograaf van het Eindhovens Dagblad. Nillis en Teun lachen naar de camera met op de achtergrond een groep kinderen en ouders. Vooral de korfbal is goed vertegenwoordigd. De maandag erop staan de beide heren mooi in de krant. Het krantenartikel is uitgeknipt voor het plakboek.





Vanaf het begin van de actie zorgen de twee hometrainers voor aan het podium steeds voor nieuwe aanwas van mensen. De notaris, Jan van Loon, springt zaterdagmiddag in trainingspak op de fiets. Met zweetband op het hoofd vertelt hij lachend over de slimme commerciële drive van de jonge DJ's. "Dinsdag belt Nillis of ik wil fietsen. En een dag later, nadat ik toegezegd heb, vraagt ie of ik ook wil sponsoren." Jan zit er niet mee en neemt enthousiast deel aan de goede doel actie. Een mooi voorbeeld van hoe de vele sponsoren er tegenaan kijken. Leuke actie: ik doe mee!

Misschien is dat wel de kracht van dit weekend. Later op deze zaterdagavond stroomt de nieuwe feestzaal van de Gouden Leeuw vol met mensen. Om te feesten, om de DJ's te steunen en om geld te geven. De zaal is enthousiast. Bijkomend voordeel zijn twee feesten in De Gouden Leeuw, waardoor sowieso veel mensen in de buurt zijn. In de kelder feesten Jeroen en Lianne en in de kroeg staat de Schijnheilige Hoek bier en wijn te proeven. Na beide feestjes komen deze mensen ook even neuzen wat zich afspeelt. Sommige buurtgenoten blijven zelfs tot diep in de nacht...

Uiteindelijk is het dus flink druk en worden er vele plaatjes aangevraagd. Op het podium staat een grote pot waar de euro's voor het goede doel in verdwijnen.

"Vessem zuipt de nieuwe kantine bij elkaar" roept Ivo Kaanen enthousiast tegen Erik van Heijst, die later op de avond binnenvalt.

De ouders van Nillis én Teun hebben flink geholpen om het weekend tot een succes te brengen. 's Avonds staan ze trots te genieten. Waar een werkstuk voor school al niet goed voor is.

Een week voor het 2-4 action-weekend heeft ook clubblad 't Loeierke bij elkaar gezeten. In een spoedvergadering is bedacht om enkele leuke artikelen te veilen voor het goede doel. De veilingmeesters zijn snel gevonden. De Loelierke jasjes kunnen weer uit de kast...

Na twaalfen verschijnen Rob en Stijn op het podium om te kijken of de zaal vrijgevig is om V.V. en K.V. nog wat te sponsoren. En niets blijkt minder waar. De drie vooraf bedachte veilingstukken vliegen als warme broodjes over de toonbank. Van het fluitje van Piet Schellekens hadden we dat ook ingeschat.



Een bijzonder veilingstuk wat je niet zomaar even op de rommelmarkt kunt aanschaffen. Dit artikel gaat voor een mooi bedrag onder de hamer: 80 euro. Piet nog bedankt dat je de fluit voor het goede doel beschikbaar gesteld hebt!

Het supporterpakket en de kaart voor Ajax – Feyenoord leveren de club flinke bedragen op. Met dank aan Kees Henst. Daarna volgen een aantal spontane acties vanuit de mensenmassa in de zaal. Zo biedt het duo B&W zich aan voor een huiskamerconcert. Ruud van Aaken scoort voor een mooie band voor de housewarming. Pas nu, op maandag na de 1e twee zittingsavonden, begrijpen wij waarom deze nieuwe adjudant hier zoveel geld voor over had.

Als kersverse raadsleden wachten we met smart op de uitnodiging...

Daan Somers en Leon van der Heijden zijn echte fans van Hul Nest Jansen. Buurtvereniging FLOS kan zich in de handen wrijven. Met die drie mannen in de woonkamer is het zeker bal. Tim van Riet biedt tot slot nog op twee kaartjes voor PSV. We hopen dat ie genoten heeft van de “wereldgoal” van Zeefuik. Even leek het alsof PSV kampioen was. Een week later staan de Eindhovenaren weer met beide benen op de grond.

Na de eerste ronde veilingartikelen worden er nog diverse fietswedstrijdjes verreden en drinken we nog een aantal (ba)colaatjes. Vanaf 02.00 uur is de tap een tijdje dicht.





Op zondagmiddag keren we na de voetbalwedstrijd terug bij de DJ's.

Beide heren staan er nog steeds en zijn ook de rustige uurtjes doorgekomen. Familie en vrienden zijn blijven steunen tot 't end.

De laatste loodjes wegen zwaar maar beide heren gaan het toch volbrengen. Ook de tweede veilingronde is weer succesvol. Erik van Heijst en Ed de Koning bieden zich aan als 2-for-party. Twee man die een feestje op gang brengen. Ook de oude voetbaltas van V.V. Vessem is een gewillig object. En wat te denken van de activator van Marijn...?.

Het laatste uur wordt vol gefietst door de twee voorzitters van V.V. en K.V. Vessem. Dan om 16.00 uur klinkt het eindsignaal.

Het einde van 24 uur vol muziek, lol en keiharde euro's voor een goed doel. Beide verenigingen kunnen trots zijn op deze jonge honden die flink geld verzamelen voor de nieuwe kledingaccommodatie. Wij van 't Loelierke hebben er graag aan meegedaan. Namens Nillis en Teun een woord van dank voor iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Uiteraard de Gouden Leeuw voor het faciliteren van dit weekend en het inbrengen van de totale opbrengst van dit feest. Maar ook alle vrijwilligers en sponsors die het feestje mogelijk gemaakt hebben. Het was fantastisch!!! Chapoo mannen.

We eindigen met de vraag wat beide heren er voor terug willen krijgen van de verenigingen. "Niks, o ja, toch wel", antwoord Nillis: "warme douches..."

De veilingmeesters



**BOOMKWEKERIJ**  
**FRANK ROEST**



**Bekerhuis Vesseem**

**Voor al uw sportprijzen  
en vaantjes**

J. Joosten  
Putterstraat 53 - 5512 BL Vesseem  
Fax/Tel. 0497-591691  
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen  
Homeopathie  
Gezondheidssandalen  
Babyartikelen, -voeding, luiers  
Huid-haarverzorging  
Parfumerie  
Haarmode  
Byoux  
Kaarsen  
Foto's ontwikkelen en afdrukken

**drogisterij  
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G  
5512 AW Vesseem



## **Complete woninginrichting**



**Wij hebben een  
uitgebreid  
assortiment  
woningstofferings en  
zonwering**



**FRANS SOETENS  
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

[www.woonservicewinkel.nl](http://www.woonservicewinkel.nl)



**INDUSTRIAL  
PACKAGING**

**EMBALLAGE  
OP MAAT**

Dirk Boutsiaan 28  
Eindhoven  
Tel. 040-2115460

**RESTAURANT SMAECKVOL** ] **vol van  
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

**Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem**

Reserveren aanbevolen  
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – [info@smaeckvol.nl](mailto:info@smaeckvol.nl) – [www.smaeckvol.nl](http://www.smaeckvol.nl)



# auto henk van herk

Officieel



dealer van  
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

[www.wolfcamper.nl](http://www.wolfcamper.nl)



# NOUWENS

timmerwerken • renovatie  
onderhoud • nieuwbouw  
aanbouw • verbouw

Martijn Nouwens timmerbedrijf  
Donk 7a, 5512 NK Vessem  
tel: 0497-540499, b.g.g. 06-21993111

# FAIR SPORTS

**SOCCERCENTER VAN DE REGIO**  
**DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN**

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijksluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468



*Voor iedere klant  
een specifieke oplossing*



*MCB is al decennia lang een gewaardeerde partner van de Nederlandse metaalverwerkende industrie. In de uitgestrekte magazijnen van MCB ligt een uitgebreid assortiment buizen, platen, staf en profielen klaar voor onmiddellijk transport naar de klant.*

*MCB beschikt over een eigen Service Center en kan materialen exact op maat en volgens de gewenste specificaties leveren. Omdat kwaliteit en milieu belangrijke onderdelen van het bedrijfsproces zijn, is MCB Nederland op deze gebieden ISO-gecertificeerd.*



**Nederland**

**Service in metaal**

MCB Nederland B.V. Postbus 2 5550 AA Valkenswaard  
Tel.: 040-2088333 Fax: 040-2043795  
Internet: [www.mcb.nl](http://www.mcb.nl)

# SPONSOR

**Martijn Nouwens  
timmerbedrijf**



Heuj Vessemsse voetballers,

Ditmaal ben ik de uitverkorene om hierbij mijn bedrijf te promoten.

Wij zijn bouw- en timmerbedrijf Nouwens. De naam zegt het al... wij doen voornamelijk bouwen en timmeren. Na enkele jaren voor een bouwbedrijf te hebben gewerkt, dacht ik; dit kan ik zelf ook wel! Daarom ben ik in 1999 zelfstandig aan de slag gegaan en inmiddels zijn er 2 vaste krachten bijgekomen. Jullie zien onze bedrijfsborden regelmatig op verschillende bouwplaatsen staan.

Wat kunnen wij voor je betekenen?? Wij zijn gespecialiseerd in aanbouw en verbouw van woningen. Niet alleen timmeren, nee we regelen het hele concept. Denk hierbij aan elektra, stukadoren, tegels zetten, enz. U vraagt, wij draaien (specie).

Vindt je een aanbouw alleen niet voldoende, dan willen wij jullie graag helpen met de complete realisatie van een gehele woning. Van wild idee tot uw droomhuis.

Dit zijn de grotere projecten, maar we helpen je ook graag met kleine klussen. Deuren afhangen, plinten bevestigen, aftimmeren, wij doen het allemaal.

Zelf ben ik ook actief voetballer geweest, maar na veel blessureleed ben ik rustend lid. In totaal al weer 25 lid (onderscheiding al gehad..). Dat is daarom ook de reden dat ik de club ben blijven sponsoren. Wellicht dat ik over enkele jaren weer actief wordt. Maak je niet druk, niet als voetballer, maar misschien als jeugdleader van onze Jesper!

Willen jullie van onze diensten gebruik maken, zie de advertentie in dit Loeierke.

Bel maar dan maken we een schappelijke prijs. Omdat ik als baas niet de hele dag op kantoor zit, maar gewoon de handjes uit de mouwen steek, komen we vaak voordelig uit de bus.

De groeten,  
Martijn Nouwens

# PRIKBORD

**Gezocht: ●**  
**Kantine-  
medewerker**  
**m/v**

Ben jij 16 jaar of ouder en wil je ons kantineteam op zaterdag en/of zondag komen versterken?

Neem voor meer informatie contact op met de kantinecommissie:

Kees van der Aa, 0497591649  
Jan de Laat, 0497591733

## ● Ga je verhuizen?

Geef dan je adreswijziging door aan Arie Schriders, Kerkberg 2 te Vessem.

# Kefin fan Helfoort

Ik heb ze de laatste jaren meer versleten dan vriendinnen: trainers. Hoofdzakelijk omdat ik me beperkt heb tot één lange relatie, anderzijds omdat er een ongeschreven wet in het voetbal is, die voorschrijft dat er om de 3 jaar een nieuw gezicht voor een groep moet staan. Op zich ben ik het met deze wijsheid wel eens. Fantastisch zijn natuurlijk de situaties bij Arsenal en Manchester United waar Jan Soetens look-a-like Arsène Wenger en de wandelende bubble gum reclame Sir Alex Ferguson al sinds jaar en dag aan het roer staan. Dat kan dan volgens mij weer, omdat het bij deze clubs juist de spelers zijn die komen en gaan, waardoor de groepssamenstelling voortdurend wisselt en er geen sleur ontstaat. In die gevallen zijn het de trainers die de clubcultuur kunnen bewaken, terwijl het bij ploegen als Vessem en de meeste andere teams in de regio de spelers zijn die meer binding met de club hebben. De trainer is dan de passant.

Als ik terug ga kijken dan kom ik sinds mijn debuut tot het volgende rijtje "passanten": Paul van Veghel, Cees Soetens, Bart Reuter, Toon van Helvoort, Danny Blankers en nu Dré Rooijackers. Allemaal mannen (waarom eigenlijk geen vrouw?) met hetzelfde vak of beter gezegd dezelfde hobby en allemaal ook met hetzelfde doel, maar alle zes totaal andere persoonlijkheden en met een verschillende aanpak.

Als ik ze dan toch met elkaar ga vergelijken zijn ze onder te verdelen in 3 types trainers. Ten eerste de teambuilders. Deze trainers richten ze meer op gezelligheid en teambuilding dan puur op het voetbal. Trainingen gebruiken ze met name om iedereen fit te houden en gewoon lekker een balletje te trappen. In deze groep kan zeker Cees Soetens en in mindere mate ook Bart Reuter ingedeeld worden. Beide niet gezegend met het vermogen om een team echter beter te maken met technische en tactische aanwijzingen en trainingen. Ze hebben echter wel de basis om een lekkere training in elkaar te zetten en zijn daarnaast sterk in het zorgen voor een goed groepsgevoel. In het huidige betaalde voetbal zie je deze aanpak volgens mij niet meer, maar als ik kijk naar figuren als Leo Beenhaker, Willem van Hanegem en Barry Hughes dan lijken me dat wel figuren die ook in deze categorie vallen.



Bart Reuter wordt toegesproken door Bart de Laat bij zijn afscheid. Joost Roefs is de rondemiss.

De tweede soort trainer is een beetje de tegenpool van bovenstaande. Hij is met name gericht op het tactische en technische deel van het voetbal en (misschien wel daardoor) minder goed in het stukje gezelligheid: de ..... Trainingen hebben een specifiek doel, namelijk de spelers iets (conditie, positiespel of combinaties) bijbrengen wat ze op zondag nodig hebben om de wedstrijd te winnen. Een overduidelijk voorbeeld hiervan is Danny Blankers, die het inzicht en de oefenstof heeft om spelers beter te maken, maar die daarbij de groepsituatie uit het oog verliest. Zover ik me kan herinneren past ook Paul Veghel in dit rijtje, niet zo extreem maar wel de focus op presteren. Vergelijkbaar met hem is volgens mij onze huidige trainer Dré. Al moet ik heel erg opletten met oordelen aangezien ik door fysieke ongemakken nog amper met hem heb samengewerkt dit seizoen. Aan het einde van het seizoen zal ik melden of mijn eerste indruk klopte. Terug naar het betaalde voetbal zijn er op basis van Studio Sport een hoop trainers onder deze noemer te schuiven. Duidelijke voorbeelden zijn volgens mij Fred Rutten en Gert Jan Verbeek. Het uiterste voorbeeld van zo'n trainer is voor mij Ronald Koeman. Ik kan het fout hebben, maar die man leek bij met name Ajax en Vitesse met vanalles bezig behalve met het zorgen dat zijn spelers het naar hun zin hadden.

Ik durf geen uitspraak te doen over wat de beste type trainer is. Voetbal is namelijk heel simpel, het gaat erom dat er een team staat dat de juiste mix heeft. Een perfecte mix van sterkes, zwaktes en persoonlijkheden. En dat met allemaal dezelfde instelling: voor elkaar werken om

samen een wedstrijd te winnen. Als die mix er enigszins is dan geldt er nog maar een regel: als het niet loopt dan loopt het niet. En als het wel loopt dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Met zo'n team is type 1 volgens mij de best passende trainer. Type 2 heeft dan in de jeugd gezorgd dat de voetbalkwaliteiten aanwezig zijn.

Oh ja, er was nog een derde type trainer, dat ik nog niet behandeld heb. Dat komt omdat dit de lastigste categorie is om objectief te beoordelen: vaders. In het betaalde voetbal hebben we nu Gertje Kruis die zijn zoon Ricky terughaalt naar Nederland naar een niet helemaal geslaagd avontuur in Zweden. Hoe goed je beide ook je best doet, het is nooit optimaal. Alleen de vraag al wat je roept tegen hem tijdens de training: "Trainer"? "Toon"? "Papa"? Ik kan me niet herinneren dat ik er in de jeugd veel moeite mee heb gehad, maar bij Vesseem 1 heb ik het toch altijd als onhandig ervaren. Wat ze later ook gaat doen. Ik zal in ieder geval niet meer dan jeugdtrainer worden van onze Nofa fan Helfoort.

Gr Kefin

# Groots met een lange L

Het stukje wat u nu gaat lezen gaat over de beste speler die Vesseem ooit heeft gehad. VV Vesseem heeft in haar 75 jarig bestaan een aantal goede voetballers gekend. Denk daarbij aan spelers als: Bert Olislagers, Ronnie Sterken, Harrie van Rooij, Cees Schoenmakers, Paul van Hal, Hans Mariën, Pim van Hout en Kees Henst.

Bovenstaande voetballers konden inderdaad redelijk voetballen toch wil ik het in dit stukje over iemand anders hebben. Zoals Messi bij Barcelona hoort, Cruyff bij Ajax of misschien wel het beste voorbeeld, Sir Alex Ferguson bij Manchester United, behoort deze persoon bij V.V.Vesseem.

Wie kan er zeggen dat hij 2 keer kampioen is geworden en vervolgens ook nog 2 keer is gepromoveerd met het eerste van Vesseem? Wie kan er zeggen dat hij zowel met Toon als Kevin van Helvoort in het vaandelteam van Vesseem heeft gevoetbald? En wie kan er zeggen dat hij meer dan 200 wedstrijden met het eerste heeft gespeeld? Ik denk dat er na deze vragen al een heleboel mensen afvallen voor de titel beste speler allertijden van V.V. Vesseem.

'Piet Schellekens fluit op 31 oktober zijn 2500ste wedstrijd!' Een leuk moment om hem op deze feestelijke dag eens te volgen en om jullie nader kennis te laten maken met 'De Schel'. Dit affiche hing een

aantal weken achter de bar in de kantine. Een leuk initiatief en zeker iets wat de schel heeft verdient.

Op 31 oktober was ik in de kantine en dacht het volgende, als een scheidsrechter op deze manier door onze club wordt geeërd dan moet er wel echt iets gigantisch worden georganiseerd om de beste speler van Vesseem te eren.

Nu een paar maanden later heb ik het idee dat dit niet gaat gebeuren. Zeker niet als er niks van gezegd wordt. En wat daar de reden van is? Ik weet het niet. Misschien ben ik wel de enige persoon die vind dat deze speler een gigantisch afscheid verdient. Of misschien valt het allemaal wel mee en is het helemaal niet zo'n grote prestatie wat hij heeft geleverd. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar daar geloof ik niet in en ik denk dat iedereen die maar een beetje betrokken is bij de voetbalclub het volkomen met mij eens is. Daarom stel ik het volgende voor:

Op zondagmiddag 8 mei 2011 speelt het vaandelteam van V.V.Vesseem haar laatste competitie wedstrijd tegen Hulsel. Als ik zo naar de stand kijk is dit een wedstrijd om des keizers baard. En toch wil ik dat het sportpark afgeladen vol is en wel hierom. Iedereen die zich op welke manier dan ook verbonden voelt bij V.V.Vesseem kan op deze middag zijn waardering laten



blijken voor onze absolute nummer 1. In de 85e minuut zal hij nog één maal onder luid applaus, geroep en vuurwerk als speler van het eerste het veld betreden. Waarna hij na het laatste eindsignaal op handen gedragen, door een groen witte erenhaag het veld verlaat. Ik denk dat we als club en supporters hiermee iets kunnen teruggeven aan een speler die ons jarenlang zoveel gegeven heeft.

Om te zorgen dat heel Vessem dit weet hangt er niet één affiche achter de bar, maar komen er door heel Vessem affiches te hangen, zodat het op 8 mei afgeladen vol is op sportpark de Lille! Waar iedereen hem kan bedanken voor zijn inzet en prestatie voor onze club.

Namens mij Sir Mies alvast bedankt voor alles!

Ik hoop iedereen op 8 mei te zien op sportpark de Lille waar we als het aan mij ligt Michel kox de afscheidswedstrijd geven die hij dubbel en dwars verdient.

*Het beleid van 't Loelierke is om geen anonieme ingezonden stukken te publiceren. Voor dit stuk van een schrijvende tennisleraar maken wij echter graag een uitzondering.*





Profieltje  
van:



**Ries Postma**

Naam:	Ries Postma
Geboren op:	5 juni 1999
Geboorteplaats:	Vessem
Naam vader (voluit):	Erwin Postma
Naam moeder (voluit):	Marleen Coomans
Broers en/of zussen:	Allard en Jente
Wie zijn je beste vrienden?	Ivar, Matthijs en David
In welk team speel je?	D1
Op welke positie?	Meestal rechtsback
Wie zijn je leiders/trainers?	Ab Coomans (mijn opa) en Hannie van Nuenen
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?	2 keer
Favoriete voetbalclub?	PSV
Favoriete voetballer?	Rafael van der Vaart
Beste speler van Vessem:	Iedereen kan hier goed voetballen
Wat is de naam van je school?	St. Lambertusschool
In welke groep zit je?	8
Favoriete les?	gym
Heeft een hekel aan:	vroeg opstaan
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en waarom?	George Lucas, de maker van Star Ward en daar ben ik grote fan van
Wat is je favoriete dier?	Witte tijger

Eet het liefste:

Eet niet graag:

Wat zou je 't liefst veranderd zien bij de voetbalclub?

Wat is je favoriete muziek?

Wat zijn je hobby's naast voetbal?

Mooiste boek wat je hebt gelezen:

Leukste tv-programma:

Domste programma:

Waar ga je het liefste op vakantie en waarom?

Hoe lang kijk je TV per week?

Hoe laat ga je 's avond naar bed?

Hoeveel zakgeld krijg je per week?

Wat is je grootste wens?

Wat wil je later worden?

Wanneer en waarom heb je voor het laatst in 'n deuk gelegen?

Vind je het leuk dat je opa trainer/leider is van je elftal?

Als je moet kiezen:

Kermis of carnaval?

Voetbal of volleybal?

Loeierke of carnavalskrantje?

Trainen of wedstrijd?

Cola of limonade?

Wat verwacht je van jouw oud buurman al Prins Bertus?

Ben je als prins tevreden met je prinses?

Wat vind je van 't loeierke en wat zou er beter kunnen?

Wat wil je tot slot nog kwijt?

Pizza

Rode kool

Ik vind alles prima aan de club

U2

Volleybal en computeren

Stormbreaker van Anthony Horowitz

Star Wars the colen wars

GTST

Frankrijk, omdat het daar vaak lekker warm is

Ongeveer 25 uur

21:00 uur

1 euro

Dat ik kan vliegen

Piloot

Toen ik deze mop hoorde: Er staan nieuwe welkomstborden voor de Duitsers in

Amsterdam: Herzlich Wielklemmen

Ja, heel erg leuk

Carnaval

Volleybal

Loeierke

Trainen

Cola

Dat het een spetterend carnaval gaat worden

Ja hoor, Bregje is een leuke meid

Ik zelf vind het perfect

Als Prins Ripo wens ik iedereen een super-gezellige carnaval!!

# 'De SUPERCUP'

## Jeugd - Clubcompetitie 2010-2011

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo
B1	11	28	2,55	46	17	+29
F2	11	27	2,45	74	17	+57
A1	13	27	2,08	55	21	+34
E3	12	24	2,00	76	38	+38
E2	12	24	2,00	79	47	+32
B2	8	14	1,75	26	20	+6
E1	9	15	1,67	34	51	-17
F1	12	17	1,42	43	33	+10
C2	12	10	0,83	25	67	-42
C1	11	9	0,82	25	49	-24
D1	12	6	0,50	20	110	-90

**STAND OM  
DE SUPERCUP  
SEIZOEN  
2010-2011**



Stand bijgewerkt tot: 19 februari 2011  
Winnaar vorig seizoen: F1

**SPONSOR:**  
J. Henst & Zn.

# Rebus



- D



A = C



E = A + S



EF = NS



K = G



- R



- UR



W = K



P = T + E



- P



L = Z



!!

# IK HOU VAN VESSUM

## nieuwe opzet Carnavalsdinsdag in de kantine

Het was op een zwoele zomeravond in 2010. Ome Ed komt een tikkeltje zenuwachtig binnenlopen met een dringende vraag: “Zou jij misschien de raad van 11 willen komen versterken? Ik ben gister bij je buurman geweest en die komt er bij als jij er ook bij komt.”

Na even wikken en wegen en na wat gesprekken met buurman Matske hakken we de knoop door:

We gaan bij de raad in 2011!

Maar op één voorwaarde: carnavalsdinsdag wordt voortaan groots aangepakt op het voetbalveld!

Nou dat vinden ze dus een mooi klusje voor ons: clubblad 't Loelierke. De andere redactieleden mogen natuurlijk niet weten dat wij in de raad zitten. Dus wij onder het mom van: “vroeger organiseerde 't loelierke ook altijd de carnavalsdinsdag” de andere leden warm gemaakt. Iedereen binnen ons team is heel positief. Wij willen wel laten zien dat we een mooi feestje konden organiseren. Het gehele team gaat met ‘alle geweld aan de gang’ met vergaderen, communiceren en overleggen over hoe we dat het beste aan konden pakken. Het volgende is voort gekomen uit een aantal avondjes brainstormen:

Op dinsdagmorgen met Carnaval heeft het merendeel niet meer zo heel veel zin om zijn eigen helemaal leeg te lopen

tijdens een potje voetbal. Maar wel heeft men meer zin om zijn eigen vol te laten lopen in de kantine. Dus er wordt niet meer gevoetbald!

Maar wat dan wel hoor ik jullie al zeggen? De details blijven nog een verrassing maar het wordt in ieder geval wel een spannende wedstrijd. Een wedstrijd waarbij de strijd echt hevig los zal barsten. Het is te hopen dat de muren hierbij recht zullen blijven staan. Het dak zal er sowieso zeker van af gaan! Het zal een strijd worden tussen “C.V. De Spekstruiven (blauw-wit) tegen “de VKV Vesseem (groen-wit)”. Waarbij VKV staat voor Voetbal/Korfbal vereniging Vesseem. Nu de korfbal straks ook gebruik gaat maken van onze kantine moeten ze op dinsdag mee carnaval natuurlijk ook in onze kantine aanwezig zijn. Dus laten we ze maar meteen voorop in de strijd sturen tegen de Spekstruiven. Vooralsnog wordt de strijd zich in zijn geheel in-door afgespeeld. Maar naar alle verwachtingen zal het zich waarschijnlijk ook wel deels out-door gaan afspelen want het zal wel met de been buiten hangen.

Elk team zal bestaan uit ongeveer 15 mensen welke worden ondersteund door een breed publiek. De personen die willen aanhaken bij de voetbal- of korfbalclub sluit zich aan bij VKV Vesseem. En de mensen die zich thuis voelen bij de



Spekstruiven sluiten aan bij de blauw-witten. De mensen die het niet weten, daarvoor zoeken wij wel een plekje.

Ook hoeft u op de dinsdag niet meer te luisteren naar de al zo oude maar o zo bekende klanken (lees gekraak) uit de boxen van de kantine. Nee, Clubblad 't Loelierke investeert en heeft speciaal voor deze gelegenheid - dé DJ bij uitstek - gevonden die de dinsdag tot een waar spektakel gaat maken: DJ NILLUS. Hij zal vanaf 11.11 vele mooie plaatjes gaan draaien. Dit keer gratis en voor niks!

En vanaf 12 uur zal de strijd tussen de giganten losbarsten. Dan zal de wedstrijdlerder op zijn fluitje blazen en zal het in de kantine LOSS gehen. Het belooft werkelijk waar een spetterend begin te worden met een uitmuntend einde. Om deze dag tot een waar spektakel uit te laten groeien zal er ook een bekende Nederlander op bezoek komen. En wie weet doet deze nog wel mee aan de wedstrijd?

Er mogen zich tijdens de wedstrijd natuurlijk geen onvolkomenheden



## Prins Bertus 2011

voor doen, dus zal er door de redactie van te voren ook gerepeteerd worden tijdens de geniale repetitie. Dus mensen zorg dat je er bij bent op dinsdag 8 maart 2011. Want dit jaar mag je de carnavalsdinsdag in de voetbal kantine echt niet missen!

“Want iedereen houdt toch van VESSEM!!!!”

En voor de mensen die zeggen: ach das toch altijd veel te vroeg in de kantine. Nee niet dit jaar. Dit jaar beginnen we een uurtje later en wel te weten om 11.30 uur. De Spekstruiven zullen ook een uurtje langer blijven. Dus het belooft een waar feest te worden.

Mensen we hebben een afspraak: Dinsdag 8 maart om 11.30 in de kantine van VV Vessem.

De groeten en tot dan!



# De Frotlip

## van ut joar

### 10 punten Frans Maas

Zijn nieuwsgierigheid werd gewekt door een mailtje van een van de moeders van zijn pupillen. Hierin stond een advertentielinkje naar een datingsite. Frans besloot even snel in te loggen en eens rond te neuzen of er toevallig wat verrassende Vessemsese personen te vinden waren in de database. De namen die hij tegenkwam waren niet geheel onverwachts, maar toen stuitte hij op leeftijdsgenoot uit Vesseem ook Frans geheten. Wie zou dat dan moeten zijn? Alle Fransen die hij kende waren ouder. Ook met behulp van Hannie kwam hij er niet uit. Totdat hij zich ineens herinnerde dat hij bij het inloggen ook zijn geboortedatum had moeten ingeven.....

### 8 punten Mervyn Bax

Is kort geleden vader geworden van dochter Isis. Aangezien de bevalling op donderdagavond plaats vond was het waarschijnlijk dat Mervyn een beetje in de war was met de keeperstraining. Bij de eerste geringe beweging dook hij al naar de vloer van de verloskamer. We weten niet of hij daarbij zijn keepershandschoenen aan had.

### 6 punten Daan Somers

Besloot samen met zijn maten dat Vesseem te klein was geworden om oud op nieuw vieren. Het moest grootster aangepakt worden en daarom togen zij naar wereldstad Berlijn. Maar uiteindelijk kwam het op hetzelfde neer als normaal in Vesseem. In een tent in het centrum vol gas zuipen. Eerst bier, vervolgens sterke drank en dan in 2011 wakker worden in een vreemd bed. Enige verschil is dat in Duitsland het herstellen van een kater blijkbaar in de zorgverzekering is opgenomen en dus prima begeleid wordt door mensen in witte pakken.

### 4 punten Huub van Maasakkers

Heeft het duurste Ajax-kaartje ooit op zijn naam staan. Tijdens de veiling bij de DJ-actie bood hij reeds samen met zijn maat Ron Bartels een groot bedrag op (wat zij toen nog dachten) 2 kaartjes. Volgens de veilingmeesters was er echter duidelijk aangegeven dat het om slechts 1 kaart ging voor de voormalige topper Ajax-Feyenoord. Na loting bleek dat Huub naar Amsterdam mocht. Bij de controle in trein kon hij de conducteur



echter alleen zijn duurbetaalde Ajax-kaart laten zien, want zijn OV-jaarkaart was ie vergeten....en dus ook nog een dikke boete erbij!

### 3 punten Rik de Laat

Had net als Daan bijna beroep moeten doen op zijn zorgverzekering. Maar niet voor hemzelf, want met zijn fysieke gesteldheid bleek niets mis. Waar hij op zondagochtend in het groen wit nog wel eens conditie tekort komt, bleek hij zonder dit tenue aan over zoveel energie te beschikken dat er iemand zelfs buitenwesten raakte in een poging om zijn tempo bij te benen....

### 2 punten Frank Blik

Heeft nog niet zo lang geleden zijn ouderlijk huis verlaten voor een woning in de buitenwijken van Vessem. Hij wilde dit natuurlijk thuis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hij kwam niet op een idee voor een mooi afscheid. Na een avond stappen kwam het afschijft alleen ineens veel te vroeg, hij kon de WC niet meer halen waardoor hij gedwongen werd om bij achterdeur te hurken. We weten niet zeker of Jan Blik de (grote) boodschap op deze manier kon waarderen.



# Langs de lijn

Hadde gij eigenlijk  
nog een geheime liefde  
op valentijnsdag?

Nee, ik heb gin ge-  
heimen: ik hou van  
Vessum op dinsdag  
mee carnaval!

