

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

16/26

# “Eerste twee Vrienden van 't Loeierke bekend!”

ingezonden columns van Pieter  
Huijbers en Eric Jansen

## Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 19 Actie: DJ Marathon
- 29 Team vd Maand: F2
- 44 Sponsor in 't licht
- 48 Profieltje
- 50 Supercup
- 51 Rebus
- 56 Frotlip van ut joar
- 58 Langs de Lijn

34

## “Gebr. Van der Heijden”

Dubbelinterview met Laurens  
en Bart van der Heijden

## Columns

- 14 Wintertijd...
- 21 Op z'n Frans
- 46 Pena's Prietpraat
- 52 Dit moet 'n zondag zijn



## D'N AFTRAP

sinterklaas is weer het land uit en het kwik is in deze donkere dagen voor kerst gedaald tot onder het vriespunt. De velden op ons sportpark zijn door toedoen van Koning Winter al de gehele maand december onbespeelbaar. Ideaal weer om lekker bij de kachel te gaan zitten of om tegen de spreekwoordelijke gebreide broek te kruipen. Toch zal ik eerst nog even de laatste aftrap van dit jaar moeten schrijven.

Zelf ben ik net terug van drie weken zwoegen voor Wim van der Leegte in de Verenigde Staten. Wat me tijdens mijn verblijf daar het meest opviel was dat al die Amerikanen op Kees Henst lijken. Gelukkig niet qua uiterlijk, maar wel in hun gedrag. Ze doen (uitgezonderd huishoudelijke klusjes) alles met hun auto. Ook ik heb me daaraan maar snel aangepast. Was trouwens wel even wennen, het rijden in een automaat. Het is me 'n paar keer overkomen dat ik onbewust toch wilde schakelen en dan in plaats van de koppeling vol op het rempedaal ging staan.

Als je dan de net ingeslagen flessen budweiser die op de achterbank staan over je heen krijgt en 20 seconden later door de politie langs de kant wordt gezet, dan kan zelfs wat steenkoolengels je redding zijn.

In dit loeierke presenteren wij niet zonder enige trots de eerste twee "vrienden van 't loeierke". Onder het pseudoniem "Lucio" heeft mijn illustere en altijd dorstige voorganger Erik Jansen de pen weer eens ter hand heeft genomen. Dat deze klepbroek zich zou laten verleiden door een avondje bier drinken is allerminst verrassend. Ook Pieter Huybers hoopt door het schrijven van 'n stukje voor 't loeierke zijn vriendenkring flink uit te bereiden. Hij blikt terug op 25 jaar VV Vessem.

Naast de gebruikelijke rubrieken ook een dubbelinterview met de gebroeders van der Heijden (senior). Toch daar waar Bart altijd hondstrouw is gebleven aan zowel hun Anjo als VV Vessem liet zijn oudere broer Laurens zich nog wel eens verleiden tot een (kortstondig) avontuurtje elders in de Kempen.

Als jeugdteam van de maand krijgt dit keer onze F2 ruim baan. Als ik op de foto de technische staf aanschouw verbaast het me niks dat dit team zowel in de competitie als in de strijd om de felbegeerde Supercup nog steeds meedoet om de hoogste eer. Eén of beter nog beide prijzen zouden vooral het CV van Han Wouters enorm goed doen. Mannen veel succes!

Matske heeft nog steeds niet kunnen verwerken dat onze vriendengroep 4 jaar geleden glorieus winnaar werd van de kerstpuzzel. Ook dit jaar probeert hij via ons clubblad stemming te maken door mij op voorhand van oneerlijk spel te betichten. Als zijn zelfvertrouwen ondanks de technische hulpmiddelen die hij afgelopen jaren voor grof geld heeft aangeschaft om overal ter wereld te kunnen mailen, internetten en sms-en, destijds zo'n deuk heeft opgelopen, dan vrees ik dat hij op 2e kerstdag niet eens durft mee te lopen. En eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik hem dan nog ga missen ook!

Voor nu wil ik mede namens de andere redactieleden u allen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en bovenal een gezond en sportief 2010 toewensen! En wie weet tot tweede kerstdag in de gezelligste kantine van de Kempen!

Groeten,

Henri Swaans.



# van het BESTUUR

Het is winter op de Vessemse velden.

In het vorige Loeierke hadden we de 8e speelronde gespeeld en nu zijn we pas beland bij de 11e ronde. Dit kan natuurlijk wat zeggen over de frequentie van het verschijnen van ons clubblad. Maar het heeft meer te maken met het slechte weer wat we al hebben gehad. De weergoden zijn ons namelijk al vanaf de tweede week van november aan het pesten en hierdoor zijn veel wedstrijden afgelast.



Op 31 oktober hadden wij de memorabele eer om samen met Knegselse Boys te mogen spelen bij het jubileum van scheidsrechter Piet Schellekens. Ook deze 2500ste wedstrijd heeft hij op een correcte wijze gefloten. Na de wedstrijd hebben beide verenigingen Piet nog in het zonnetje gezet en we hebben er nog een leuke middag van gemaakt.

In mijn vorige stukje heb ik beloofd jullie op de hoogte te houden van de vorderingen van de nieuwbouw activiteiten. We hebben afgelopen week bericht gekregen van de gemeente dat de vergunning onderweg is en wij verwachten deze dan ook voor Nieuwjaar in ons bezit te hebben.

Verder zijn we bezig met de diverse aannemers om de zaak af te ronden en wordt er hard gewerkt om het financiële plaatje met de gemeente rond te krijgen. Wanneer we alle zaken rond hebben, kunnen we snel starten met de nieuwbouw van de gezamenlijke kleedaccommodatie. Wel zullen we dan nog een deel van het bedrag terug moeten verdienen door zelf onze handen uit de mouwen te steken. Maar hiervoor geldt zeker; vele handen maken licht werk!

Dan rest mij nog iedereen uit te nodigen voor de traditionele kerstwandeling op Tweede Kerstdag en ik wens namens het bestuur iedereen fijne feestdagen en een sportief maar vooral een gezond 2011 toe.

Hans van der Linden



Heb jij altijd al de behoefte gehad om jouw mening te geven over van alles en nog wat? Dan ben je bij 't Loeierke aan het goede adres.

De redactie is op zoek naar Vessemnaren die eenmalig en zonder verplichtingen iets voor ons clubblad willen schrijven.

Zo houden we ruimte voor frisse blikken en nieuwe invalshoeken.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig maar vooral geniaal stuk te schrijven?

Ga dan voor de eretitel 'vriend van 't Loeierke'!

Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van 't Loeierke worden uitgenodigd voor een exclusieve en legendarische feestavond op het eind van het seizoen!



**Becx Trading BV**

T +31 40 253 2245

F +31 40 254 4625

E [info@becxtrading.com](mailto:info@becxtrading.com)

**Auto- en motor  
rijkschool**

**Menno  
Aalders**



**Tel. (0497)-591845  
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL**  
*Vessem*

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516  
Mobiel: 06-51335946



**VAN HOOF**

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-591253-591463

**Steek bij ons uw licht eens op!**

**LIEBREGTS ELEKTRO**

**VESSEM**

Jan Smuldersstraat 14A  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-592322  
Fax 0497-592342  
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS  
Eikenbocht 1, Knegsel

**AUTOBEDRIJF**

**Fr. Schoenmakers**

**RADIATEURENSERVICE**

reparatie alle merken auto's  
in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto's

Putterstraat 4 - 5512 BM Vessem  
Tel. 591623



**harrie soetens**

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM  
TELEFOON 0497-591834

... **VOOR** ...  
**BIER**  
**LEKKER ETEN**  
**EN**  
**GEZELLIGHEID**



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem  
+ 31 (0)497 591252 / [www.goudenleeuwvessem.nl](http://www.goudenleeuwvessem.nl)



**CAFÉ-PETIT RESTAURANT**

# **'DE BROUWKETEL'**

**Clublokaal V.V. Vessem**

# **'DE GRAANZOLDER'**

**Voor feesten en partijen**



**Jack en Kitty Hakkens**

**Jan Smuldersstraat 40**

**5512 AZ Vessem**

**Tel. 0497-591846**



Zorg voor uw auto is bij P.van de Ven  
al meer dan 50 jaar een begrip!



**P.van de Ven**  
AUTOMOBIELBEDRIJVEN  
*Een zorg minder!*

**www.pvdven.nl**

Wilhelminalaan 3, Vessem, tel. 0497-59 17 66, fax 0497-59 14 62  
Emailadres: vessem@pvdven.nl



Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van  
gebruikte auto's  
APK-keuringen  
Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem  
Tel. 0497-591453

**Bosch**  
Bouw- en Timmerbedrijf

**Correcte  
verbouwingen  
en!  
nieuwbouw!**

De Hoofseweg 19 - 21  
5512 CH Vessem

Mob.: 06 - 22 52 33 44  
Tel.: 0497 - 59 41 13  
Fax: 0497 - 59 41 15



Nu hair-extensions  
en  
bruids- &  
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur  
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128



Markt 32a  
5521 AN Eersel  
Tel.: 0497-516412  
Fax: 0497-518628  
Studio: Braak 3, Vessem  
E-mail: eric.de.laet@hetnet.nl

(digitale) Fotocamera's  
(digitale) Videocamera's  
1-uurs Printservice  
Pasfoto's  
Portretfotografie  
Bruidsfotografie  
Schoolfotografie  
Bedrijfsfotografie  
Communiefotografie

Ook het adres voor:

Lijsten • (groot)Ouderboekjes • Bedankkaartjes  
• Handtekeningkaartjes

# Wintertijd...

Elk jaar wordt eind oktober de klok verzet. Zo ook dit jaar. Dan gaat de wintertijd weer in. Dit jaar letterlijk én figuurlijk. Met Vessem kermis sta ik nog lekker in de zon te bierpongen, in een T-shirt met mijn hoofd in de zon. Een paar weken later sta ik op een nat koud veld te kijken naar een dikke overwinning van Vessem 3 op Hoogeloon 2. Het contrast is groot. Erg groot! Dacht ik...

Want terwijl de Sint weer door Nederland huppelt, is het inmiddels echt koud. Het vriest behoorlijk en de eerste sneeuw valt uit de lucht. De langste filedag ooit is alweer een feit. Eén grote chaos op de weg en geen voetbal op Lille. De KNVB gooit wekelijks het gehele voetbalprogramma eruit. En ook voor 'n training is het veel te slecht. In ons koude kikkerlandje gaat het vooral weer over de eerste wedstrijd op natuurijs en menigeen wrijft zich alweer in de handen voor de aankomende elfstedentocht. Gaat we 't dit jaar, of deze winter, nog meemaken? Een witte kerst moet toch wel gaan lukken dit jaar? En zou de kerstwandeling dit jaar weer door de sneeuw zijn? Wie wint deze keer de kerstpuzzel? Speelt Henri S. een keer eerlijk mee???

Het zijn allemaal vragen waar ik me de laatste weken absoluut niet druk om kan maken. Nee, wij hadden andere 'zorgen'.

Zouden we zonnebrand factor 15 of 50 op ons hoofd smeren? Drinken we een fruit juice of een lekkere cocktail? Of toch al een heerlijk koude fles bier van een halve liter? En naar welk tropisch eiland reizen we morgen? Gaan we daar snorkelen of toch op het strand liggen? En waar maken we de foto met 't Loeyerke?

Ja, op dit moment (8-12-2010) vliegen we terug van ons 4-weekse uitstapje Thailand. Daar een dikke 30 graden Celsius terwijl het in Nederland vriest en sneeuwt. De vele reisverhalen en een lange terugvlucht van 12 uur bieden voldoende gelegenheid en inspiratie om over te schrijven in ons clubblad.



Elk uur vliegen leveren we zo'n 3 graden Celsius heerlijke warmte in op weg naar ons koude kikkerlandje...

De feiten over de winter in Nederland hebben we meegekregen via de mail, internet en sms. De enige kou die ik ken van de laatste weken is de kou van een airco die te hard aanstaat in een bus. Wat een heerlijk gevoel om alle berichten over winter te lezen terwijl we samen genieten van een warm zonnetje in een prachtig vakantie-land. De enige sneeuw die ik gezien heb is die van de Mount Everest. We vliegen namelijk zojuist over het Himalaya gebergte, hoor ik van de piloot!

Op 5 december hebben we ook niks meegekregen van Sinterklaas.

In Thailand vieren ze op deze dag de verjaardag van Phra Chaoyuhua Bhumibol Adulyadej, beter bekend als Rama IX of koning Bhumibol de Grote (spreek uit: "Boemipon").

Het verruilen van Koning Winter voor Koning Bhumibol is bij ons prima bevallen. Volgend jaar weer?

Tot ziens in bevroren Vessem!

Het contrast zal nog wel groter zijn dan in Hoogeloon.

P.S. Sawadee Pee Mai (prettige kerstdagen)

Matske



# Over de Meren...

Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van mijn oude voetbalclubke uit Vessem (ja, ik ben 6 jaar prof geweest bij de VV Vessem) heb ik enkele verschillende mogelijkheden tot mijn beschikking. Via het medium internet kan ik mijn favoriete voetbalblad 't Loeierke digitaal binnenhalen, maar aangezien dit niet altijd up-to-date is rij ik dan maar naar d'n Toon, bestel een flinke hamburger en een grote friet (ik ben van Vessem naar Wentersel gegaan, dus iets lager gaan voetballen, en mag ik tegenwoordig zo af en toe eens een vette hap scoren van dn trainer), en tijdens het wachten pak ik tussen het kijken van de foto's in de playboy er dan het oude vertrouwde Loeierke maar weer eens bij.

In de jaren dat ik intussen weg ben is er eigenlijk nog niet zo gek veel veranderd. Zo ongeveer dezelfde rubrieken kom ik nog tegen, de lay-out is ook nog redelijk onveranderd, en 1 probleem is ook nog steeds niet opgelost: er is te weinig copy. Ik loste dat indertijd heel makkelijk op door op b.v. vi.nl een leuk stukje te copieren en te plakken, en hoppa, weer een bladzijde gevuld. Aangezien er tegenwoordig net als enkele jaren geleden nog steeds weinig animo is om een stuk te schrijven moet er, zo lees ik tijdens het wachten op mijn hamburger d'n Toon, een feestavond geregeld worden onder de noemer "vrienden van het Loeierke", om nog aan wat fraaie stukken tekst te komen.

Aangezien ik wel voor een feestje te porren ben en tijdens mijn vertrek bij de VV Vessem aan Daan Somers beloofd had om zo af en toe nog eens een stukje te schrijven, is dit mijn kans! 2 vliegen in 1 klap. Ik kan nog eens kijken of ik nog kan schrijven, en als klap op de vuurpijl pak ik wellicht nog een avondje bier drinken met mijn oude makkers van 't Loeierke mee.

Een onderwerp verzinnen is alleen een beetje moeilijk. Ik heb van Daan een sms gekregen met een aantal eventuele onderwerpen, maar die zijn allemaal niet helemaal geschikt voor een clubblad wat waarschijnlijk ook door minderjarigen wordt gelezen. De hobby van Stefan Postma hoeft volgens mij niet perse in het Loeierke te komen? Het enige waar ik over kan schrijven zijn de grote verschillen en/of overeenkomsten tussen de twee voetbalinstituten uit Wentersel en Vessem, aangezien ik samen met enkele andere 'overlopers' het voorrecht heb gehad om voor beide grootmachten uit te mogen komen. De verschillen tussen de voetbalclubs uit Wentersel en Vessem zijn ook niet zo groot als in beide dorpen gedacht wordt. Het grote verschil zit hem in de clubkleuren. Ik heb een tijdje gedacht dat ik groen wit bloed door m'n aderen had stromen, maar da bleek na een bloedtest niet helemaal te kloppen. Dus terug naar Wentersel aangezien ik over blauw bloed beschik! Ook een groot verschil tussen Vessem 1 en DEES 1 is er niet als ik naar de ranglijst kijk.



Het kampioenschap zit er voor beide niet in dit jaar vrees ik. De verschillen in de kantine zijn ook niet overkomelijk groot, al krijg ik van Heineken bier minder snel koppijn dan van die rommel uit Dommelen. Het kan alleen ook liggen in het feit dat ik tegenwoordig niet meer zo lang in de kantine blijf plakken als enkele jaren geleden met het PPG team van Vessem 3 en dus ook wat minder bier naar binnen werk. Grote verschillen tussen iconen als Daan Somers uit Vessem en Harm van Riet uit Wentersel zijn er ook niet. Allebei wereldvoetballers met een mooie bos rood haar! Qua bardames had Vessem altijd een streepje voor op DEES met o.a Karien en Koos, maar in Wentersel hebben we een flinke inhaalslag gemaakt. Let maar eens op als er weer eens op sportpark de Meren gevoetbald moet worden! Tatabanya's!!!!

Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen kan ik als ervaringsdeskundige ondertussen vertellen. Het draait bij allebei gelukkig vooral nog om veul plezier maken in combinatie met een lekkere pot voetbal! Winnen is nog steeds niet helemaal hoofdzaak (in het 4e team bij mij in ieder geval), en na de 0, 1 of 3 punten samen een pilske pakken in de kantine,

wat slap ouwehoeren over niet voetbal gerelateerde zaken (voor Wilbert Leermakers: lees sex) met oer teamgenoten blijft voor veel mensen toch nog belangrijker dan een rondje met de platte kar op het eind van het seizoen. Al is da 12 jaar na de kampioenschap met Vessem 3 ook wel weer een keer lekker in mijn geval.

Het aller-aller-aller-aller grootste verschil is en blijft het clubblad. Dat is er bij ons nog steeds geen, en da vind ik sument! Ik heb het altijd leuk gevonden om een stukske te schijven voor 't Loeierke en da zo vlak na de deadline nog in te leveren. Hou da vol daar! Ik ga er meteen werk van maken om hier ook een Loeierke 2.0 van de grond te krijgen! Dr worden nog schrijvers voor gezocht, dus wie wil schijven, meld je aan! Aan het eind van het seizoen kunde dan een pilske komen drinken bij de "Vessemse vrienden van DEES" Wie weet kruisen onze wegen wellicht tijdens de kerstwandeling, of daarna nog eens tijdens dit seizoen?! Ik zal je met open armen ontvangen om de aanmeldingen dan te noteren! Alvast genoteerd: Ruud Verbaant!

Haleeeeeeeeeeej,  
Lucio

# CAFETARIA-EETHUIS JOROCA

Theo

Rini



**Diverse soorten ijs**

**VESSEM - Wilhelminalaan 23 - Tel. 0497-591523**

**Voor al uw:**



**BROOD  
EN  
BANKET**

**Bakkerij  
HENST**

Wilhelminalaan 7  
Vessem - Tel. 0497-591272

**De Echte Warme Bakker!**



Actie (onder voorbehoud):

# DJ MARATHON 24 uur - Voor 't goede doel! -

Za 15 - Zo  
16 januari  
2010



Zaal de  
Gouden  
Leeuw

**NILLIS VAN HEIJST**

**& TEUN VAN AAKEN**

*Opbrengst t.b.v.  
nieuwe accommodatie  
V.V. en K.V. Vessem*

CAFE  
D'N KNEVEL  
VESSEM



## Buitengewoon aangenaam

Je kijkt er snel overheen,  
maar waar zou een organisatie zijn  
zonder facilitaire voorzieningen?  
Het ondersteunt het primaire proces  
en draagt zo bij aan succes.

Wij zien de details.  
Luisteren naar specifieke wensen.  
En alles is zoals het moet zijn.  
Zoals u het graag ziet.  
Dat is wat wij doen.  
En dat doen we graag en goed.

Aangenaam,  
vb&t facilitair management bv

- advies en ondersteuning
- inkoop en contractbeheer
- facilitair meldpunt
- FMIS
- het Conciërge abonnement

Vestdijk 180, 5611 CZ Eindhoven, Postbus 134, 5600 AC Eindhoven  
T 040 - 269 69 69, F 040 - 243 11 25  
E [facilitairmanagement@vbtgroep.nl](mailto:facilitairmanagement@vbtgroep.nl), I [www.vbtgroep.nl](http://www.vbtgroep.nl)



vb&t facilitair management



## Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem  
Tel.: 0497-591303  
Fax 0497-592188  
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

# Op z'n Frans

Het was al bekend dat voetbalvereniging Vessem een hand vol talent heeft qua voetbal. Maar sinds een aantal jaren is er ook talent binnen een ander kader van deze bezigheid. Het leidinggeven van een wedstrijd is blijkbaar ook een aantrekkelijke kant van het voetbal voor de jeugd. Dit omdat het zo een grote voetballiefhebbers zijn, of dit omdat ze bij hun eigen wedstrijden net zo willen zijn als hun idolen?

Om een bepaalde tijd wordt er gevraagd aan de jeugd of ze willen fluiten voor de E & F. Dit wordt zeer gewaardeerd door deze fanatieke sportlieden. Zij die interesse hebben worden hierin getraind voor een bepaalde tijd, en worden op de proef gesteld op hun leidinggevende houding. Ingrijpen wanneer nodig, de juiste beslissingen nemen, het communiceren met de voetballers en hun uitstraling. Wanneer de junioren geslaagd zijn met deze intensieve opleiding kunnen ze beginnen met het fluiten van hun spannende maar ook uitdagende wedstrijden. Het zou ook zo kunnen zijn dat ze net zo zouden willen zijn als hun idolen. Ze zouden maar thuis komen, en zeggen dat ze net als Ari, René of Riny zouden willen zijn. Voor het eerst op het grote veld, en dan meemaken hoe een scheidsrechter niet de pupillen fluit, maar op een groot veld met buitenspelval en kaarten, en de leiding hebben over een wedstrijd.

Misschien is dit wel dé motivatie voor velen. De senioren geven bij de voetbalvereniging het goede voorbeeld aan de jeugdige fluiters.



De ervaren fluiters die dit beoefenen krijgen voor hun inspanningen jaarlijks een beloning, dit is een goede investering volgens hen. De junioren krijgen en hele andere beloning. Een vuurwerkpakket. Een beloning waar naar uit gekeken wordt, en die nooit langdurig in de kast staat. Daarna komt de vraag of dit niet ten koste gaat van de wilskracht van de volgende generaties. Velen kijken hier naar uit, en misschien is dit ook wel een erg grote motivatie is voor de komende generaties. Gaat dit ten koste van de liefde van het voetbal, of is geeft dit het doorgevende effect voor degene die twifelen of ze wel moeten gaan fluiten?

Scheidsrechter zijn is en blijft een vak.



**Minigravers en Verhuur  
VERKOOYEN VesseM**

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- \* Grondwerk
- \* Levering alle aanverwante materialen
- \* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- \* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- \* Nieuw en gebruikte handel

[www.verkooyenvessem.nl](http://www.verkooyenvessem.nl)

Dealer



minigravers

**WWW.VVVESEM.NL**

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



**Met Coppens scoort u altijd!**

Tel: 0492-531600  
[www.coppensdiervoeding.nl](http://www.coppensdiervoeding.nl)

**VEEVERVOER en  
VEEHANDEL**

**F. BECX**

Mr. de la Courtstraat 17  
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF  
LOUWERS B.V.  
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers  
Tel.: 013-5141347  
Fax: 013-5142995

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

**CDL**  
V E R H U U R

Coen de Laat  
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5  
5512 BR Vessem



MACHINEFABRIEK  
**van knegsel b.v.**

5512 CH Vessem  
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200  
0497-592261

Fax 0497-592245



**Ook sportieve  
mensen  
winkelen met  
plezier bij  
Pierre en Inge**



***We hebben er zin in***



# '25 jaar V.V. Vessem'

ingezonden column door Pieter Huijbers

“Verstand komt met de jaren” is een tegeltjeswijsheid. Bij sommige mensen vraag ik me dit wel eens af maar wanneer ik naar mezelf kijk weet ik wel dat de uitspraak “Leeftijd komt met de jaren” meer van toepassing is; En als mijn geheugen me niet al te veel in de steek laat zou ik gezien mijn leeftijd en het moment dat ik bij V.V. Vessem ben aangemeld tegen mijn jubileum aan moeten zitten. Helaas heb ik dat jubileum niet als actief voetballer kunnen volmaken. Dit dan weer door de leeftijd van, vooral, mijn rotte knieën. Toch vind ik het nog/weer leuk om op zondagochtend op het voetbalveld te zijn. Dit is dan ook de reden geweest om na een jaartje sabbatical en lekker uitslapen het leiderschap (1) op te pakken met mijn toekomstige buurman.

Hopelijk dat dit leiderschap meer kampioenschappen op gaat leveren dan mijn gehele “carrière” als VV Vessem voetballer. De enige behaalde prijs die ik duidelijk voor ogen kan halen is een 1e plaats op een A1toernooi bij DOSKO 32. Dit doordat ik als gelukkigste uit de loting voor het verkrijgen van deze beker ben gekomen. Natuurlijk gaat het in eerste instantie om het plezier in het spel. En dit was en is er ook echt wel. Maar.... ik kan je verzekeren dat het niet altijd een plezier was in de onderste regionen van het seniorenvoetbal mee te draaien.

Jaar in jaar uit. Hoogtepunten die in de boeken zijn terug te vinden zijn zeer schaars wanneer je bij Vessem 4 (voorheen Vessem5 (2)) voetbalt. Natuurlijk moet ik niet klagen. Ik ben bij lange na niet de enige die deze sportieve ellende heeft meegemaakt en ik moet zeggen dat juist de hoogtepunten die NIET in de boeken staan de moeite meer dan waard zijn geweest. Enkele spelers van de huidige Vessem 4 selectie zullen zich denk ik o.a. de volgende gebeurtenissen nog helder voor de geest kunnen halen: Uitwedstrijden bij Beerse Boys waaronder de keer met luxe taxibus met Vessem kermis, Uitstapje Hut Mien Pils, de heerlijke gesprekken met succescoach Harrie Tjeula/Foep Soetens (3).

Toch hoop ik dat niet alleen de hoogtepunten buiten het veld nu eindelijk gaan komen. Winnen is en blijft toch altijd heel erg leuk. Of ik hier een positieve bijdrage aan kan leveren binnen mijn huidige rol? Ik hoop het. Wel heb ik in ieder geval door deze nieuwe rol nieuwe inzichten gekregen. Is het altijd leuk om leider te zijn? Nee. Wanneer je personen wisselt is het niet goed, wanneer je ze niet wisselt is het ook niet goed. Niemand wil reserve behalve wanneer het eigenlijk niet uitkomt. Word je regelmatig afgezeked? Ja hoor. Ook dit krijg je er gratis bij.



Aangezien ik zelf ook vrij kritisch uit de hoek kan komen kan ik er wel tegen maar je gaat toch iets anders aankijken tegen de tijd dat je zelf de leider aan het afzeiken was. Ook is er nog het politieke spel tussen de verschillende teams binnen de club. Ook hierover zijn verschillende opvattingen en meningen maar het blijft boeiende gesprekstof wanneer je de teams met elkaar gaat vergelijken qua selectie.

Mocht je je afvragen of ik bovenstaande heb geschreven om oude koeien uit de sloot te halen, begrip te krijgen voor het leiderschap, een positieve vibe te creëren of een statement te maken? NEE.

Ik heb begrepen dat het schrijven van een stukje tot gevolg heeft dat er aan het einde van het seizoen een Feestavond mag worden bijgewoond. Aangezien ik een stuk te schrijven en feestavonden beide leuk vind is het mooi om deze te kunnen combineren!

Geert,  
Is ie goed zo?

- (1) Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het eigenlijk meer een assistent-coachschap is
- (2) Actiepunt volgend seizoen is Vessem 4 weer tot Vessem 5 bevorderen (Fiveforlife!)
- (3) Over de life time achievement award, nieuwe kleedlokalen omdopen tot Foepkamers of benefietwedstrijd moet nog worden gesproken binnen het team



Pieter Huijbers, hier op archiefbeelden, in gesprek met een vriend van 't Loelierke



**Wilhelminalaan 6  
5512 BK Vessem  
Telefoon 0497-592286**

**BELEGDE (STOK)BROODJES  
FRITES  
SNACKS  
(MEENEEM)SCHOTELS  
SOEPEN & SALADES  
(SOFT)IJS  
MILKSHAKES  
(WARME)DRANKEN**

## **baro-lux**

**sportprijzen, bekens, vaantjes,  
trofeeën, medailles e.d.  
Zéer concurrerende prijzen**

### **Bart Rombouts**

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)  
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets  
bouw  
management**

BBM Vessem BV  
Domineeshof 3  
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327  
mobiel 06 - 53 18 59 64  
bbmvessem@gmail.com

projectleiding / -management

# **WSM**

**METALHANDEL  
SLOOPWERKEN**

Hoogindseweg 21

 013-5142657  
06-54272650

## **Oostelbeers**



De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - [www.dehuysmus.nl](http://www.dehuysmus.nl)

Hugo Sound Productions

**HSP**

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke  
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

<b>Marinka Liebregts</b> Schoonheidsspecialiste en Pedicure	<b>Marinka Liebregts</b> Schoonheidsspecialiste en Pedicure
	<b>IPL-behandelingen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Haarverwijdering</li><li>■ Rimpelbehandeling</li><li>■ Couperosebehandeling</li><li>■ Pigmentvlekken</li><li>■ Acne behandeling</li></ul>

**René Willems**  
**Electrotechniek**

**Predikant 8**  
**5512 BW Vessem**

**Tel. 06-12648872**

**Electrotechnische installaties,  
datainstallaties en verlichting.**

[r.willemsselectro@kpnplanet.nl](mailto:r.willemsselectro@kpnplanet.nl)

# Gebr. Van der Heijden

## - dubbelinterview -

In het kader van informatiewinning voor het jubileumboekje ter ere van het 75-jarig bestaan van de voetbalclub, hebben enkele interviews plaatsgevonden. Dit waren gesprekken met mensen die allemaal deel uitmaken van de geschiedenis van VV Vessem. De gewonnen informatie hebben we gebruikt voor het historisch overzicht. Echter, enkele interviews verdienen het mijns inziens om integraal in ons clubblad te worden geplaatst. Zo ook het interview met de broers Laurens en Bart van der Heijden. De onderstaande tekst is opgetekend op 24 maart 2010.

Nadat Kevin en ik Bart hebben opgehaald, rijden we naar Duizel waar Laurens al geruime tijd woont. We nestelen ons aan de keukentafel en beginnen met het constateren dat beide heren in het jubileumboekje van het 60-jarig bestaan van de voetbalclub worden bedankt voor hun medewerking. Beide heren kunnen zich daar niet veel meer van herinneren en denken dat ze alleen wat foto's ter beschikking hebben gesteld.

Laurens speelde voor het eerst in Vessem 1 in het seizoen 1970-1971 (inderdaad, het jaar van de verloren kampioenswedstrijd tegen DEES). Toen hij 29 was raakte hij zwaar geblesseerd, stopte met voetballen en werd penningmeester van de voetbalvereniging.

Na 2 jaar liet hij zich opereren en ging weer in het eerste voetballen. Daarna heeft hij nog tot zijn 40e bij de veteranen gespeeld. Op zijn 40e had Laurens er genoeg van en is hij gestopt.

Bart was speler van de A en het hele seizoen al invaller bij het eerste toen het eerste in seizoen 1971-1972 kampioen werd. Het seizoen erop werd hij vaste speler van Vessem 1. Dit hield hij vol tot het seizoen 1989-1990, waarin hij 7 wedstrijden voor het eind van de competitie zijn kruisbanden afscheurde. Frappant is dat ook in Barts laatste seizoen Vessem kampioen werd.

Laurens is op zijn 22e gevraagd om te komen voetballen bij UNA. Hij accepteerde de uitnodiging, kwam op de eerste training, gaf de trainer een hand waarop de trainer vroeg "Wie ben jij?". De trainer wist dus niks van de komst van Laurens af en Laurens heeft nog voor de start van het seizoen overschrijving terug naar Vessem aangevraagd. Een jaar daarna ging hij naar EFC, werd daar kampioen in de 4e klasse en kwam na 1 seizoen toch weer terug naar Vessem. Hij ging naar EFC omdat hij vond dat in Vessem te vaak en te snel wedstrijden en trainingen werden afgelast. EFC voetbalde een niveau hoger en ook dat sprak Laurens aan.

Maar na één seizoen miste hij toch de gezelligheid van Vessem en ondanks dat hij inmiddels in Eersel woonde, kwam hij toch terug naar VV Vessem.

Bart heeft zijn hele leven bij Vessem gevoetbald. Hij heeft wel een aanbieding van Bergeijk gehad, maar is daar niet op ingegaan.

Als gevraagd wordt naar de grootste talenten/beste voetballers van de vereniging wordt meteen een aantal namen genoemd. Bart noemt Hans Vermeulen en Harrie Vermegen, die trainer/speler was en een stukje professionaliteit en brutaliteit mee naar Vessem nam. Laurens noemt Adje van Riet (op de training geweldig en in de wedstrijd minder) en Harrie van Rooij. Ook vonden ze Toon Soetens een fijne speler om erbij te hebben.

Toon was keihard, een keer schoot zijn knie verkeerd en toen zette Toon zijn knie tegen een boom, duwde een keer flink, de knie zat weer recht en Toon kon gewoon voetballen. Dre Liebrechts was ook een groot talent, totdat hij een ongeluk kreeg met de brommer.

Bart is nog bijna elke zaterdag en zondag langs de lijn op de Lille te vinden. Laurens pakt ook nog 5 of 6 wedstrijden van Vessem 1 per jaar mee. Bart maakt al jaren deel uit van de jeugdcommissie en organiseert al ongeveer 15 jaar het Pinkstertoernooi mee.

Het bedrijventoernooi heeft het de laatste jaren een beetje moeilijk en het idee wordt geopperd om het Mixtoernooi op zaterdag met Pinksteren te houden in plaats van het bedrijventoernooi.



Laurens beschikt overigens over een zeer uitgebreide verzameling mappen waarin krantenartikelen, elftalfoto's, topscorerslijsten en schorsingen per seizoen uit zijn tijd als speler zijn gearchiveerd. Over schorsingen gesproken, Laurens vertelt dat hij ook 3 jaar in de tuchtcommissie van de KNVB heeft gezeten. Hij had toen zelf al de nodige schorsingen verzameld, en vond het tijd worden dat hij iets te zeggen kreeg over de schorsingen van spelers. In zijn eigen verzameling kunnen we zien dat Laurens al eens veroordeeld is geweest wegens natrappen, commentaar op de leiding en "het opzettelijk plaatsnemen van de elleboog in de maag van de tegenstander". Toen Laurens in de tuchtcommissie zat kreeg hij vaak zaken onder ogen waarbij hij begrip had voor de "verdachte". Niet voor allemaal, want als iemand na een rode kaart een bijl uit zijn auto gaat halen en daarmee weer het veld op komt, kan hij toch wel op een schorsing rekenen. Maar het begrip van Laurens paste niet in het beleid van de KNVB en Laurens stuitte op veel weerstand. Na 3 jaar was hij helemaal klaar met de tuchtcommissie en is hij er mee opgehouden.

Wat waren vroeger de truukjes in het veld en wie maakte zich daar schuldig aan? Bert Olie had er in het veld een handje van om naar tegenstanders te spugen, Harrie Vermegen lachte tegenstanders in hun gezicht uit en Ad Nouwens vereffende de rekeningen van zijn medespelers in het veld. Als jij een schop kreeg, dan pakte Ad die speler altijd terug.

Andere namen die genoemd worden zijn die van Ad Blox als mooi weer-voetballer, d'n Billie als moeilijke jongen in het veld, hij had bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Roda JC al na 5 minuten ruzie met Eugene Hansen, Toon Zigenhorn was onverzettelijk, Ab Comans speelde altijd met nummer 1, want de keeper had nog geen nummer in die tijd. Cel Brouwers hield altijd op donderdag wedstrijdbespreking bij hem thuis, waarbij het vaak erg gezellig was. Ad van de Sanden heeft nog ooit het been van een DEES-spits gebroken. Ook de naam van Cor van Bakel wordt genoemd omdat hij na problemen op donderdagavond, tussen vrijdag en zondag telefonisch ontslag nam als trainer van Vesseem.

Wanneer we vragen naar echte clubmensen komt Bart meteen met de naam van Wido Brouwers op de proppen. Iemand die zelf geen kinderen bij de vereniging heeft, maar al 30 jaar jeugdleader is. Kees Soetens wordt ook genoemd, iemand die al heel lang bij de club is, verschillende rollen heeft vervuld en nog steeds actief speler is. Ook Jan Sengers heeft veel voor de club gedaan. De naam van Wim van Doren wordt ook genoemd. Er worden nog meer namen genoemd waaruit blijkt dat veel mensen groen-wit bloed in de aderen hebben stromen. Bart en Laurens zien over 25 jaar graag hun kleinkinderen in het eerste voetbalen, Laurens ziet het Pinkstertoernooi niet meer bestaan, maar Bart wel. Volgens Laurens heeft Theo Jansen over 25 jaar het eerste van Vesseem een keer onder zijn hoede gehad.

Over hun kwaliteiten als speler zijn ze duidelijk. Beide waren technisch vaardige spelers en hadden een hekel aan trainen zonder bal. Laurens was rechtsbinnen en Bart middenvelder. Ook hebben ze allebei een tijd laatste man gestaan. Laurens was geen harde werker, op de vraag waarom hij nooit meeverdedigde was zijn antwoord altijd, een spits kan niet scoren als ie moe is. Bart was minder lui dan Laurens, maar stond ook niet bekend als bijzonder harde werker.



Beide mannen kunnen zich een wedstrijd herinneren uit bij Wintelre, die uiteindelijk met 4-3 verloren ging en waarbij 3 Vessemse doelpunten werden afgekeurd. Na de wedstrijd belaagden 3 Vessemnaren de scheidsrechter, waarbij klappen vielen.

Deze supporters werden geschorst voor de terugwedstrijd, waarna die wedstrijd op het achterste veld werd gespeeld, zodat deze supporters de wedstrijd vanuit de bossen konden bekijken.

Bart neigt tegenwoordig meer naar wielrennen, hij begeleidt jonge renners bij wielclub het Snelle Wiel in Bladel. Laurens tennist tegenwoordig geregeld. Hij wilde nog eigenlijk iets voor de hockeyclub van zijn dochters doen, maar daar zagen ze liever een moeder dan een vader. Willen jullie tot slot nog iets zeggen? Bart en Laurens kijken Kevin aan en zeggen dat ze niet snappen dat een voetballer onder de 30 zegt, ik stop een jaar met voetballen.

Laurens voegt eraan toe dat hij spijt heeft dat ie is gestopt terwijl hij nog gewoon kon voetballen. Bart wil nog zeggen dat zijn tijd in de A1 de mooiste tijd was met het behaalde kampioenschap en de gewonnen Kempenlandbeker. Het is duidelijk dat we hier met echte voetballiefhebbers te maken hebben die beide een groen-wit hart hebben.

Kefin en Th. de Bie



**BOOMKWEKERIJ**  
**FRANK ROEST**



**Bekerhuis Vesseem**

**Voor al uw sportprijzen  
en vaantjes**

J. Joosten  
Putterstraat 53 - 5512 BL Vesseem  
Fax/Tel. 0497-591691  
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen  
Homeopathie  
Gezondheidssandalen  
Babyartikelen, -voeding, luiers  
Huid-haarverzorging  
Parfumerie  
Haarmode  
Byoux  
Kaarsen  
Foto's ontwikkelen en afdrukken

**drogisterij  
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G  
5512 AW Vesseem





## **Complete woninginrichting**



**Wij hebben een  
uitgebreid  
assortiment  
woningstofferings en  
zonwering**



**FRANS SOETENS  
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

[www.woonservicewinkel.nl](http://www.woonservicewinkel.nl)



**INDUSTRIAL  
PACKAGING**

**EMBALLAGE  
OP MAAT**

Dirk Boutsiaan 28  
Eindhoven  
Tel. 040-2115460

**RESTAURANT SMAECKVOL** ] **vol van  
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

**Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem**

Reserveren aanbevolen  
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – [info@smaeckvol.nl](mailto:info@smaeckvol.nl) – [www.smaeckvol.nl](http://www.smaeckvol.nl)

# auto henk van herk

Officieel



dealer van  
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

**OUTDOOR SUPPLIES**

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

**VESEM**

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

**[www.wolfcamper.nl](http://www.wolfcamper.nl)**



# NOUWENS

timmerwerken • renovatie  
onderhoud • nieuwbouw  
aanbouw • verbouw

Martijn Nouwens timmerbedrijf  
Donk 7a, 5512 NK Vessem  
tel: 0497-540499, b.g.g. 06-21993111

# FAIR SPORTS

**SOCCERCENTER VAN DE REGIO**  
**DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN**

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijksluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468

*Voor iedere klant  
een specifieke oplossing*



*MCB is al decennia lang een gewaardeerde partner van de Nederlandse metaalverwerkende industrie. In de uitgestrekte magazijnen van MCB ligt een uitgebreid assortiment buizen, platen, staf en profielen klaar voor onmiddellijk transport naar de klant.*

*MCB beschikt over een eigen Service Center en kan materialen exact op maat en volgens de gewenste specificaties leveren. Omdat kwaliteit en milieu belangrijke onderdelen van het bedrijfsproces zijn, is MCB Nederland op deze gebieden ISO-gecertificeerd.*



**Nederland**

**Service in metaal**

MCB Nederland B.V. Postbus 2 5550 AA Valkenswaard  
Tel.: 040-2088333 Fax: 040-2043795  
Internet: [www.mcb.nl](http://www.mcb.nl)

# SPONSOR

## Super Service Henst



Goede dag beste lezers van het loeierke,

Mij werd gevraagd om een stukske te schrijven in het loeierke over onze nieuwe Super Service Henst winkel in Vesseem. Iedereen weet wat er allemaal vooraf gebeurd is dus daar schrijf ik dan ook niets meer over.

Onze nieuwe Super Service Henst winkel is een zaak waar ge van alles kunt krije, behalve etenswaren. Om alles eerst even op een rijtje te zetten hebben wij het volgende assortiment (wat eventueel nog uitgebreid of aangevuld kan worden); Complete slijterij, drogisterij (met make-up en parfums), TNT servicepunt (met staatsloten, telefoonkaarten, krasloten enz), Cartridges, speelgoed, kado artikelen, kantoorartikelen/schrijfwaren, stomerij, kopieeren, hengelsport artikelen, lektuur/boeken, furnituren (dit zijn ritsen en garen voor de mensen die dit niet wisten), huishoud artikelen, ijzerwaren, Kompoeter assoiores (kwet nie of dit goed geschreven is) en verwacht in 2011; pasfoto's (voor de vv vesseem spelersspas en evt ok Vur speulers uit wentersel! en omstreken), inleverpunt van VVV bonnen.

Je ziet wat een assortiment wij hebben en proberen zo op vele wensen van de mensen in te gaan. Wat betreft de service, die hebben we meegenomen van vroeger uit, dus dat moet wel goed komme!

Dus voor feestje of partijtje regelt W P het bier, wijn en fris.

Verder nodigen wij iedereen uit om een keer te komen kijke in onze nieuwe winkel en misschien ok iets te kope !!!! En zeg het vooral voort in de kempen zodat wij over vele jaren nog in vesseem een mooie winkel mogen hebbe.

Ik denk dat ik zowel alles over de winkel wel een bietje verteld heb vroeg Daan ok nog waarom ik voetbalclub sponser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dat is toch nie zo moeilijk, vader Jan voetbalde heeeeel efkes, toen begon Onze Kees en Ikke zelf ermee, daarna zijn Mijn zonen Arjan en Robert begonnen en zo gaat het hopelijk nog lang verder, zodat Vesseem niet zonder voetbalclup kan.

Dus sponsering van onze club is van groot belang zeker nu er komend jaar gebouwd gaat worden !!!!!!!!!!!

De kleding ziet er al super uit nu de kantine/kleedkamers nog en dit samen mee de korfbalclub met al die schone dames zal dit wel een succes worden op de Lille.

Mocht u naar aanleiding van dit stukje nog vragen hebben dan hoor ik het graag bij ons in de winkel want ik moet ook aan de praat blijven.

Verder willen wij iedereen bedanken voor alle positieve reacties van de afgelopen weken want dit heeft ons zeker heel veel goed gedaan,  
Wij zullen proberen het nu waar te gaan maken samen met jullie.

Houdoe en tot ziens Willem-Pieter Henst

P.S. jullie zullen wel denken waarom die typ en spel fouten maar dit moest ik doen van Daan om er iets meer leesgenot in te krijgen. Dit valt voor mij ok nie mee omdat ik niet alle tekens weet te staan met klemtonen of zoiets op het toetsenbord.



# **Super Service Henst**

**voor alles wat U wenst**

**speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-  
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,  
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren**

**Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304**

# Peña's Prietpraat

Op een winterse dinsdagavond zit ik achter mijn laptop dit stuk te schrijven terwijl ik eigenlijk op het voetbalveld had moeten staan tijdens de training van de selectie. Maar het feit wil dat ik al een week of 3 à 4 geblesseerd ben aan mijn enkel. Na er 4 keer door heen te zijn gegaan heb ik toch maar besloten om het tot en met de winterstop rustig aan te doen. En dit bevalt op zich niet slecht. Want het feit wil ook dat ik nog steeds geen wedstrijd gemist heb. Dit is omdat het weer het maar niet toe laat om te voetballen. Dus die keuze valt zomaar goed uit.

Dit is nu al het zoveelste jaar dat er in de wintermaanden niet of maar sporadisch gevoetbald kan worden. Dit komt vooral doordat de winters steeds kouder en natter worden met veel sneeuwval. Voor Willem Vondervoort is dit niet erg want dan kan hij lekker bij gaan beunen als strooiman. Nee, niet met pepernoten maar met zout. Maar om het aantal wedstrijden te halen voor het einde van de competitie zijn zo'n winters niet echt bevorderlijk.

Het komt wel eens voor dat er een wedstrijd door gaat (zoals afgelopen week bij sommige elftallen), maar het merendeel van de wedstrijden die gespeeld worden in de maanden december tot februari worden afgelast.



Daarom stel ik bij deze voor: verleg het seizoen een beetje en plan een ruime winterstop in van 2 à 3 maanden. Deze begint dan in december en eindigt halverwege februari. Alhoewel het in februari ook nog wel eens afgelast kan worden, maar de barre kou is dan meestal wel uit de lucht. Want wie voetbalt er nou graag terwijl het kwik rond het vriespunt ligt terwijl men ook kan voetballen onder een heerlijk voorjaarszonnetje. Nu is het seizoen vaak al in april afgelopen, terwijl het dan pas echt goed weer begint te worden om te voetballen.

Mijn inziens heeft dit alleen maar voordelen: Het veld lijdt niet meer zoveel van de barre dagen waarop er toch besloten wordt om te voetballen. Dus op het einde van het seizoen zijn de velden ook nog beter. Men hoeft op zaterdagavond niet gespannen in het café zitten te wachten op een sms'je of dat de wedstrijd afgelast wordt. Men kan dus zonder zich



in te hoeven houden lekker op stap gaan. (ja ook wij houden ons wel eens in)

De stand geeft geen vertekend beeld meer omdat sommige wedstrijden niet door gaan en sommige weer wel. Hierdoor hoeft er ook niet op een doorde-weekse avond om half 7 een inhaalpotje gevoetbald te worden.

Men kan onder een lekkere zon zijn dampen van de vorige avond / nacht uitzweten. Niet dat dit in de winter niet kan maar met een goeie zon er op zweet je toch net wat meer. Dat wil weer zeggen dat je meer vocht bent verloren. En dus kan er na de wedstrijd weer meer vocht naar binnen.

Het betere weer zal ook weer wat meer supporters naar de velden brengen. Want wie wil er nou met een graad of 2 langs de kant staan. Want van de wedstrijden krijg je het volgens mij ook niet altijd even warm. Als de wedstrijd afgelopen is en de zon schijnt nog steeds kan er buiten nog heerlijk nagenoten worden van een wel verdient drankje op een heerlijk druk terras.

De tegenstanders van dit voorstel zeggen dan dat het seizoen dan te lang wordt en dat er te weinig tijd is voor de na-competitie. Nou als ik zag hoelang sommige ploegen in de na-competitie moesten voetballen afgelopen jaar, zou dit ook wel wat minder mogen. Dit kan ook wel in een poule systeem afgehandeld worden zoals bij de 5e klasse normaal is. En niet dat je tegen 4 ploegen 2 keer moet voetballen wil je een klasse hoger komen.

Dus maak het seizoen maar wat langer en laat het lopen tot aan eind mei. De na-competitie kan dan wel in juni afgewerkt worden.

In Rusland kan dit ook dus waarom zou dit in Nederland niet ingevoerd kunnen worden.

De knvb zou in ieder geval 1 vriend rijker zijn.

De (sneeuw) Balluh,

Peña

*Profieltje  
van:*



**Niels vd Wildenberg**

Naam:	Niels van den Wildenberg
Geboren op:	6 april 2000
Geboorteplaats:	Veldhoven
Naam vader (voluit):	Kees van den Wildenberg
Naam moeder (voluit):	Sandra van den Wildenberg
Broers en/of zussen:	Evj
Wie zijn je beste vrienden?	Luuk, Thijs en Thomas
In welk team speel je?	E1
Op welke positie?	voorhoede
Wie zijn je leiders/trainers?	Frans, Arie, Jeroen en Kees
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?	1 keer
Favoriete voetbalclub?	PSV
Favoriete voetballer?	Dzsudzsák
Mooiste tenue?	VVessem
Beste speler van Vessem:	Thomas Maas
Wat is de naam van je school?	St. Lambertusschool
In welke groep zit je?	7
Favoriete les?	gym
Heeft een hekel aan:	taal en begrijpend lezen
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en waarom?	Philip Cocu, kan ik misschien wat voetbal van hem leren
Wat is je favoriete dier?	geen



Eet het liefste:	chinees
Eet niet graag:	roerbak
Wat zou je 't liefst veranderd zien bij de voetbalclub?	meer en betere douches
Wat is je favoriete muziek?	van alles en nog wa
Wat zijn je hobby's naast voetbal?	
Mooiste boek wat je hebt gelezen:	met vrienden spelen en fietsen
Leukste tv-programma:	Donald Duck
Domste programma:	Voetbal International
Waar ga je het liefste op vakantie en waarom?	Sesamstraat Frankrijk, omdat het er leuk is
Waar zou je nooit willen wonen?	en goed weer
Hoe lang kijk je TV per week?	Valkenswaard
Hoe laat ga je 's avond naar bed?	te lang
Hoeveel zakgeld krijg je per week?	20:45 uur
Wat is je grootste wens?	niks, helaas
Wat vind je het leukste tijdens het voetbalkamp?	een leuk en lang leven hebben
Wat wil je later worden?	toernooitjes
Wanneer en waarom heb je voor het laatst in 'n deuk gelegen?	profvoetballer toen ik met mijn kop tegen de lamp aan ging hangen en het bleek een bietje warm te zijn
Wat vind je van 't loeisterke en wat zou er beter kunnen?	Goed zoals het is
Wat vind je het leukste: kerst, carnaval of Vesseem kermis?	Carnaval
Wat wil je tot slot nog kwijt?	Iedereen nog een fijn nieuwjaar en goed seizoen toegewenst

# 'De SUPERCUP'

## Jeugd - Clubcompetitie 2010-2011

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo
B1	8	24	3,00	41	8	+33
F2	8	21	2,63	64	7	+57
A1	10	24	2,40	40	11	+29
E2	8	18	2,25	57	22	+35
F1	8	15	1,88	32	16	+16
B2	6	10	1,67	20	18	+2
E3	8	12	1,50	32	36	-4
E1	7	9	1,29	23	46	-23
C1	7	6	0,86	19	30	-11
D1	9	3	0,33	13	94	-81
C2	8	1	0,13	10	58	-48

**STAND OM  
DE SUPERCUP  
SEIZOEN  
2010-2011**



Stand bijgewerkt tot: 18 december 2010  
Winnaar vorig seizoen: F1

**SPONSOR:**  
J. Henst & Zn.

# Rebus



B = H



- K



- I



-ST



-INA



- T



- ZWIJN



- S



S = DY

# Dit moet een zondag zijn!

Het wil niet echt lukken. Deze zondagochtend staan we bij rust volledig terecht met 0-3 achter tegen UNA. De boerenovertrek van de dag ervoor van Adrie Huybers was een stuk succesvoller. Misschien is de 0-3 achterstand daar ook wel aan te wijten want we blinken niet echt uit door een goede instelling. In de rust wordt er driemaal gewisseld en in de tweede helft voetballen we met de wil om nog te winnen. We blijven echter steken op 3-3, één doelpunt wordt ons nog onthouden. De keeper houdt de bal net op, óf net achter de lijn tegen. Daar zullen we nooit achter komen, we zijn dit seizoen nog steeds ongeslagen maar feit blijft dat we de 3 punten hebben laten liggen.

Na een snelle douche is het tijd om naar de kantine te gaan. Normaal gezien be-geef ik me altijd zo snel mogelijk naar de eethoek, zodat ik kan bestellen voordat het druk wordt. Ik twijfel tussen een menu 'Jos Huybers' (soep van de dag, een broodje kaas en een frikandel met), of toch maar het oude vertrouwde recept van een kop soep en twee broodjes kaas. Uiteindelijk bestel ik deze laatste optie bij de zoon van Jos die deze zondag kantinedienst heeft.

Met mijn teamgenoten neem ik plaats aan de tafel bij het raam dat uitzicht heeft op veld 1. Er zijn helaas geen voetbalactiviteiten te zien op dat veld. We praten na over

de wedstrijd en zijn het erover eens dat we het gewoon hadden moeten winnen. Na een paar rondjes komt Koos v/d Bosch langs. Ze heeft de snacks die 's ochtends uit de diepvries zijn gehaald maar niet zijn verkocht gebakken. Ik zet mijn tanden in een stuk gehaktstaaf. Bevroren van binnen. Business as usual. Dit stukje gehaktstaaf heeft een diepere betekenis want het dient eigenlijk als oprotpremie voor de leden van ons team en het handvol spelers van het vijfde dat nog in de kantine is. De klok geeft aan dat het nog maar 14:00 is, maar de kantine gaat dus sluiten. Iedereen moet gaan nadenken over wat hem deze dag verder zal gaan brengen. Als je niet oppast loop je op je vrije zondagmiddag uit verveling 2 uur lang de hond uit te laten of je vindt jezelf terug bij Ikea omdat deze toevallig een keer op zondag open is.

Ik denk dat het een goed idee zou zijn als vanaf volgend seizoen alle seniorenelftallen op één zondag thuis spelen, en de week erop allemaal uit.

Bij thuiswedstrijden spelen het vijfde en vierde om 10:00, het derde en tweede om 12:00 en het eerste vervolgens om 14:30. Zo blijft het de hele dag doorlopend druk bij de voetbalclub, zeker als er nog wat korfbalteams en supporters aanwezig zijn. Het brengt wat meer levendigheid, meer volk en dus meer gezelligheid.

Heerlijk om op zondag de klok rond te maken op het voetbalveld. Op een zonnig overdagen najaarsdag rond 9:00 's morgens beginnen met een kopje koffie, een kwartiertje later de opstelling vernemen. Omkleden en warmlopen. Vervolgens de wedstrijd. Aan het begin van de tweede helft staat er dan langs het veld een handvol spelers van het tweede en derde stapverhalen van de avond ervoor tegen elkaar te vertellen. Misschien nemen ze zelfs de moeite om ons of het vijfde even aan te moedigen, zodat een wedstrijd als tegen UNA alsnog gewonnen wordt. Na de wedstrijd is het nog maar 12:00 en maken het tweede en derde hun opwachting. De eerste tien minuten nog even kijken, vervolgens douchen en op het nog aan te leggen terras met teamgenoten de rest van de wedstrijd aanschouwen. Vervolgens op een overvol terras onder het genot van een pilsje naar het eerste kijken. Dat pilsje is echt wel nodig want dat maakt het kijken naar het spel van bijvoorbeeld Willem Vondervoort meteen ook wat draaglijker.

Na de wedstrijd van het eerste is het dan tijd voor de algehele derde helft. Misschien dat de activiteitencommissie of kantinecommissie nog wat ideeën heeft om op zo'n Super Sunday een goeie activiteit in een bomvolle kantine te organiseren of er kan zo'n kampsjaak met een Haags-Tokkiematje in zijn nek worden uitgenodigd, die voor een fooi smakeloze Nederlandstalige jengelliedjes zingt. Succes gegarandeerd.



Teun Soetens hoorde ik laatst praten over het organiseren van activiteiten op donderdagavond of op zondag na de wedstrijd. Ik zou zeggen zet 'm op Teun!

Bijkomend voordeel van alle teams op één dag thuis is dat er maar voor één zondag in de 2 weken kantinepersoneel geregeld hoeft te worden. Bovendien zal de omzet in een tweewekelijks volle kantine hoger zijn dan een kantine die elke week voor de helft is gevuld.

Na Kevin zijn stuk over het tweede in het vorige Loeierke is er meteen een bestuursvergadering belegd. 't Loeierke wordt dus goed gelezen door het bestuur. Ik zou zeggen, kop deze kans voor open doel binnen!

De Mazzel,  
Geert

# PRIKBORD

26-12-'10 ●

## Kerst wandeling



Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.30 uur vanuit onze kantine. De tocht is ongeveer 7 kilometer lang, met een pauze waar iedereen een warme chocolademelk en/of een Schrobbelèr kan nuttigen.

Na de wandeling staat er een kop Snert klaar! Dus komt allen op 2e kerstdag naar sportpark "De Lille".

Voetbalvereniging Vessem

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 december is het **GEEN** oud papier i.v.m. kerstmis.

Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari 2010 staan de papiercontainers weer op het terrein aan Wilhelminalaan 29.

Wij danken u voor uw begrip.  
Bestuur Voetbalvereniging Vessem



Vrijdag 21 januari 2011  
**DART TOERNOOI**



## **Ga je verhuizen?**

Geef dan je adreswijziging door aan  
Arie Schriders, Kerkberg 3 te Vessem.

## **TE KOOP**

Sjaal en minidress V.V. Vessem.  
Vraag ernaar in de kantine !!!



# De Frotlip

## van ut joar

### 10 punten Antoin van Aaken:

Had het een beetje koud in zijn stulpje en besloot daarop gezellig de kachel aan te maken. Maar hij had geen zin om daar veel tijd in te steken en besloot daarop met wasbenzine het hele proces wat te versnellen. Waar hij echter niet bij nagedacht had was dat zijn kachel zich kenmerkt door een rooster waar het hout op ligt. De wasbenzine had zich door de rooster een stroompje gevormd op de vloerbedekking. Nadat hij even later terug in de kamer kwam was niet alleen het hout lekker warm geworden, maar was het vuur via de vloerbedekking inmiddels ook begonnen aan de stoel. Zonder na te denken pakte Antoin de stoel op en holde richting de achterdeur om deze buiten te gooien. En zijn vaart stootte hij een vaas om. Toen hij er achter kwam dat de deur op slot was en hij terug door de kamer richting de voordeur sprintte deed hij dit zonder schoenen dwars door te scherven van de vaas... inmiddels was ook zijn trainingsbroek gaan smeulen....resultaat van deze aflevering van Fawltly Towers: schade aan van alles in huis, glas in zijn voet en brandwonden op handen en benen. Is toch lastig als ZZP'er, maar hij zit er in ieder geval warmpjes bij...

### 7 punten Erik van Aaken:

Trad een tijdje geleden in de voetsporen van zijn vader toen hij ook tot zijn eigen verbazing een string uit zijn voetbaltas toverde. We weten niet of de string van dezelfde eigenaar was als die bij Karel uit de tas kwam.

### 5 punten Pieter Huybers:

Zet tijdens deze weken zijn eerste schreden op klusgebied. Dit gaat niet geheel probleemloos. Tot op heden is er in ieder geval door meneer een leiding doorgeslepen, maar naar verluid kon hem dit niets schelen. Waar hij wel problemen mee had was dat er binnen gerookt werd in zijn nog geheel te schilderen stulpje, gelukkig viel de rookontwikkeling tijdens het slijpen dan ook mee....

### 3 punten Piet de Laat:

In dezelfde buurt als Pieter is ook Piet aan het klussen. Inbrekers dachten dat er reeds rond Sinterklaas in het nog bijna lege huis genoeg kostbaarheden te vinden waren en hadden duidelijk geprobeerd binnen te komen. Stukadoor Gert Ollie dacht de huidskleur van de vermoedelijke daders wel te weten. Na het werk bij Piet trof hij namelijk een wortel in zijn schoen!



## Welkom bij Driessen Toyota Bladel



# Driessen

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, [www.driessen-toyota.nl](http://www.driessen-toyota.nl)



TODAY TOMORROW TOYOTA

# Langs de lijn

Oh,  
hedde gij  
ok geld gegeven aan  
de DJ's van 3FM  
Serious Request???

Neej. Ik bewaar  
men geld vur de 24-uurs  
marathon van Nillis en  
Teun vur de nieuwe  
accommodatie!

