

't LOEIERSKE



U kunt steeds meer zaken online direct zelf regelen

Een nieuwe bankpas aanvragen of een incasso terugboeken? Dat kan direct online. Kijk op www.rabobank.nl/dekempenwest bij 'Direct zelf regelen'. Bij de Rabobank regelt u uw bankzaken waar en wanneer u dat wilt. Dat is wel zo makkelijk.



Bankieren waar en wanneer u wilt.
Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/dekempenwest



Rabobank

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

20 “Het is tijd voor het echte werk”

Johan van Riet (Maaskantje) schrijft over zijn eerste keer...

Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 25 De zoute stengel van ut joar
- 46 Supercup
- 50 Langs de lijn

Columns

- 14 Slampamper van ut joar!
- 18 Op z'n Frans
- 26 We beginnen weer allemaal op o
- 40 Toiletzaken
- 44 Ik ga de uitdaging (niet) aan



D'N AFTRAP

Het nieuwe seizoen is alweer bijna 4 weken oud. Een seizoen waarin onze voetbalclub niet met 5, maar met slechts 4 seniorenelftallen uitkomt in competitieverband. De beslissing van het bestuur, om het aantal elftallen te reduceren, leidden tot de nodige kritiek. Na de teamindeling bleek elk team uit ongeveer 20 spelers te bestaan. Hierdoor zouden vooral de leiders met flinke problemen worden opgezadeld omdat ze op zondag fulltime bezig zouden zijn met uitvoeren van het wisselbeleid en het aanhoren van morrende spelers in de dug-out. Geen tijd meer dus voor tactische omzettingen, het reageren op het publiek en spelers van de tegenstander en het leveren van kritiek op de scheids. Ook het argument, dat voor een aantal spelers de verleiding te groot zou worden om op zondagmorgen tegen de gebreide broek aan te blijven liggen "ze hebben immers toch man zat!" is te belachelijk voor woorden. Al na enkele weken is het bewijs geleverd dat ons bestuur ook goede beslissingen neemt. Wekelijks

moet er een beroep worden gedaan op spelers van onze A-jeugd, en zelfs een "oldtimer" als Frans Maas werd van stal gehaald om met voldoende spelers aan de aftrap te verschijnen. Het wordt tegenwoordig al normaal gevonden dat een speler zich op zaterdagavond afmeldt omdat schoonmoeder de volgende dag voor de vierhonderdste keer ongesteld moet worden. En juist dit soort spelers snapt dan niet als het bestuur volgend jaar besluit om terug te gaan naar 3 elftallen!

Ook ons eerste elftal kan tot op heden de hooggespannen verwachtingen voor het nieuwe seizoen niet helemaal waarmaken. Of beter gezegd: helemaal niet! Vooral tegen het vorig seizoen uit de vierde klasse gedegradeerde ZSC en in iets mindere mate tegen laagvlieger Casteren werd op pijnlijke wijze duidelijk dat er eerst nog een paar stappen gezet moeten worden, om tot een vierde klasser uit te groeien. Toch ben ik er van overtuigd dat er voldoende kwaliteit aanwezig is om via een goede reeks weer aansluiting te krijgen met de top in

deze klasse.

Ook de redactie van 't loelierke is weer aan een nieuwe jaargang begonnen. De vorige werd traditiegetrouw afgesloten op de feestavond tijdens Pinksteren. Dit keer stond Niek van Rooij, de broer van, in de spotlights tijdens de uitreiking van "de slampamper van ut joar". Hansie Hansie doet verderop hiervan verslag. Nieuw is de strijd om de "Zoute Stengel van ut joar" Alle actieve, minder actieve en rustende leden vanaf de A-jeugd en natuurlijk ook de supporters van VV Vessem, die door uitspraken, handelingen of blunders de amusementswaarde binnen de vereniging verhogen, worden gehonoreerd met punten voor deze rubriek. Uiteraard hopen wij dat er prettig gestoorde leden binnen onze voetbalvereniging opstaan die de strijd met de gebroeders Rein en Niek van Rooij aanbinden. De winnaar wordt op eerste pinksterdag in de feesttent verwacht alwaar hij of zij op ludieke wijze zal worden gehuldigd.

Onze collega en tevens bestuurslid Th. De Bie wijst er op dat het gehandicaptoilet alleen bedoeld is voor lichamelijk gehandicapten. Dit betekend dat alle leden en supporters die een geestelijke beperking hebben, of anderszins lijden aan een psychische stoornis gewoon gebruik moeten maken van het regulieren toilet. Dit om onnodig lange wachtrijen voor het invalidentoilet te voorkomen.

In dit loelierke ook drie gastschrijvers. Ed

de Koning heeft in het geruchtencircuit vernomen dat ondergetekende er aan het eind van dit seizoen mee stopt. Daarom heeft hij al zijn taken bij de carnavalsclub afgestoten en solliciteert hij in dit loeliereke alvast naar de nog niet vacante vacature. In de personen van zijn gildebroeder Ruud en zijn neefje Peña lijkt hij bovendien voldoende steun vanuit de redactie te hebben. Sander van Asten, incidenteel onnavolgbaar op het voetbalveld, en vrijwel nooit te volgen daarbuiten komt na jaren van slecht uitgevoerde toneelstukjes en andere schijnvertoningen dan toch uit de kast. In dit loelierke praat hij openlijk over zijn aller diepste gevoelens. Hopelijk verlaagt Sander hiermee ook voor anderen de drempel om in 't loelierke met hun ware aard naar buiten te treden.

Tot slot wil ik oproepen om indien je op vakantie gaat behalve een schone onderbroek en een tandenborstel ook 't loelierke en 'n fotocamera in je koffer te stoppen. Verder hoop ik, voordat dit loelierke weer in de papiercontainer bij Pietje Becx wordt gedropt, dat jullie je met dit eerste loelierke van het seizoen voor eventjes aan de dagelijkse sleur kunnen onttrekken.

Groeten,

Henri Swaans.



VAN HET BESTUUR

Ik zou willen beginnen met “de zomervakantie zit er op”, maar van zomer in de vakantie kun je niet spreken. Het lijkt erop dat de zomer al afscheid genomen heeft en dat we vroeg aan de herfst zullen beginnen. Toch heeft de regen veel goeds gedaan voor onze sportvelden, deze liggen er groener bij dan anders en zijn er klaar voor om te beginnen aan de nieuwe competitie.

Dit jaar starten we bij de jeugdteams weer met een volle bezetting van 1 mini team - 3 F teams – 2 E teams – 1 D team – 1 C team – 1 B team en 1 A team. We kunnen er in Vessem trots op zijn dat we alle teams bezet hebben, dit in tegenstelling tot veel verenigingen in omliggende dorpen.

Bij de senioren starten we dit jaar voor het eerst met 4 teams. Dit was noodzakelijk om de teams op zondag met voldoende spelers op pad te kunnen sturen. Natuurlijk blijven de rustende leden van harte welkom op de training op donderdag, want het geeft mij toch ook een goed gevoel dat op donderdag de training goed bezocht wordt.

Ook is het bestuur er weer helemaal klaar voor met onze nieuwe penningmeester Kevin van Helvoort. Kevin volgt Kees Henst op van wie wij op de jaarvergadering afscheid genomen

hebben als penningmeester. Kees is lid van onze vereniging sinds 1977, en is in 1997 in het bestuur gekomen als penningmeester van onze club. Voor al zijn bewezen diensten hebben wij Kees dan ook benoemd tot lid van verdienste. Hij heeft hiervoor het beeldje van verbondenheid en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt gekregen.

Verder gaan we ook een heel feestelijk seizoen tegemoet, op 21 april 2015 bestaat onze vereniging 80 jaar, en in de 80e jaargang zullen we aan het einde van het seizoen ons alom bekende Pinkstertoernooi voor de 50e keer organiseren. We kunnen dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en wij zijn nu al bezig om te bekijken hoe we hier invulling aan gaan geven. Hierover zal ik jullie natuurlijk op de hoogte houden. Misschien is het een leuk idee om dit samen met een kampioenschap te combineren....

En nu maar hopen op een mooie nazomer!

Groet en tot ziens op de Lille,

Hans van der Linden

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en
Pedicure

- ◆ Gecertificeerd Reumatische en Diabetische voet
- ◆ Definitief ontharen met IPL

Braak 11
5512 CC
Tel: 0497-592028
Mobil: 06-206 216 51
marinka.liebregts@hetnet.nl



Marinka Liebregts

www.schoonheidsspecialistessesem.nl



Engelien

Kappen zonder kapschors



alleen op afspraak
Molenberg 19

0497-591943
06-22157014



Welkom bij Driessen Toyota Bladel



Driessen



TODAY TOMORROW **TOYOTA**

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl

VEEVERVOER en VEEHANDEL

F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995



**Auto- en motor
rijkschool
Menno
Aalders**



**Tel. (0497)-591845
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

Lid van verdienste



Op de afgelopen jaarvergadering nam Kees Henst afscheid als bestuurslid.

Vanwege zijn jarenlange inzet voor onze vereniging heeft het bestuur besloten om Kees tot lid van verdienste te benoemen. Lid van verdienste word je natuurlijk niet zomaar, het besluit van het bestuur wordt hieronder toegelicht.

Kees werd op 1 juni 1977 lid van VV Vessem. Hij doorliep de gehele jeugdopleiding en besloot zijn carrière in de jeugd met het kampioenschap van de A in het seizoen 86-87. De A stond toen onder leiding van Ben Koolen en Arie Schriders.

Daarna werd Kees de vaste spits van Vessem 1. Hij scoorde in Vessem 1 gemiddeld 1 doelpunt per wedstrijd. De inzet van Kees is een voorbeeld voor velen, hij had een goed schot, was kopsterk en ook nog eens snel. Ondanks interesse van andere verenigingen is Kees Vessem altijd trouw gebleven.

In de seizoenen 1990-1991 en 1993-1994 werd hij met Vessem 1 kampioen. Vlak daarna maakte een blessure een voorlopig einde aan zijn voetbalcarrière. In 1997 nam hij als penningmeester plaats in het bestuur. In 1998 werd hij leider van het tweede.



Ook bij Kees kruipt het bloed waar het niet gaan kan, dus in 1999 ging hij weer in de selectie voetballen. Hij is tot en met het seizoen 2009-2010 actief geweest in de selectie, waarna hij de stap naar Vessem 3 maakte.

Zoals gezegd ging Kees in het bestuur als penningmeester over de financiën. Ook was hij de laatste jaren verantwoordelijk voor de inzet van de vrijwilligers. Vooral voor het Pinkstertoernooi ontving Kees vaak een hoge telefoonrekening. Hij zorgde er altijd voor dat de posten werden ingevuld.

Kees ontving bij zijn benoeming tot lid

verdiensite een beeldje, een oorkonde en een uit-eten-bon ontvangen. Voor echtgenote Heide was er een bos bloemen.

Omdat Kees blijft voetballen blijft hij gewoon betrokken bij de vereniging. Ook is al gebleken dat we nog steeds een beroep op hem kunnen doen voor verschillende vrijwilligersactiviteiten.

Bij deze bedanken we Kees en we feliciteren hem met zijn benoeming tot lid van verdiensite!

Het bestuur

Jubilaria

Traditiegetrouw werden op de afgelopen jaarvergadering de jubilarissen van onze vereniging gehuldigd. Jubilaris ben je op het moment dat je 25, 40, 50 of 60 jaar lid bent van Voetbalvereniging Vessem.

25 jaar

Op 4 juli 2014 (de datum van de jaarvergadering) waren de volgende leden 25 jaar lid: Rene van Luytelaar, Joris van Dijk, Stijn van Rijen, Pieter Smetsers en Ted Blox.

Hieronder vindt u een samenvatting van de woorden die de voorzitter aan de jubilarissen heeft gericht.

Pieter Smetsers werd op 6-jarige leeftijd lid van VV Vessem. Hij doorliep alle

jeugdelftallen en kwam in 2000 bij de senioren terecht. Tot 2002 speelde hij in de selectie, waarbij hij ook een aantal wedstrijden in het eerste speelde. In 2002 werd hij leider van het tweede. Met actief voetballen is hij toen gestopt vanwege een blessure. Vanaf 2003 was hij 2 jaar leider van het derde. In het seizoen 2005-2006 was hij leider van de A-jeugd. Vanaf 2006 is Pieter rustend lid.

Ted Blox werd lid van onze vereniging toen hij 7 jaar oud was. Ook hij doorliep de complete jeugdopleiding, waarvan een aantal jaren onder leiding van zijn vader Ad. In 2000 maakte Ted de overstap naar de senioren, waar hij altijd in een van de lagere elftallen speelde. Op dit moment voetbalt hij nog steeds en wel in het 3e. Ted speelde in seizoenen 2007-2008



1 officiële wedstrijd in Vessem 1 en werd in het seizoen 2009-2010 kampioen met Vessem 3. Ted zat van 1997 tot 1999 in de redactie van 't Loeisterke. Inmiddels is hij sinds 2004 bezig aan zijn tweede termijn in de redactie van 't Loeisterke. Verder zit Ted vanaf 2008 in het bestuur.

Rene, Joris en Stijn waren helaas verhinderd.

40 jaar

Ook waren 2 leden op het moment van de jaarvergadering al 40 jaar onderdeel van onze vereniging, namelijk Arie Adriaans en Piet van Rooij.

Arie Adriaans werd op 25-jarige leeftijd lid van onze club. In het begin was hij actief als voetballer, daarna als leider van het 3e. Arie was ook enkele jaren verenigingsscheidrechter. Arie was van 1978 tot 1997 lid van het bestuur.

In de periode 1992-1997 was hij penningmeester. Bij zijn afscheid van het bestuur in 1997 is Arie benoemd tot lid van verdienste van Voetbalvereniging Vessem. Ook nu nog is Arie regelmatig op sportpark De Lille te vinden, vaak om zijn kleinzoon Luuk aan te moedigen.

Piet van Rooij is lid sinds zijn 13e jaar. De eerste jaren speelde hij in de jeugd, daarna stapte hij over naar de senioren, waar hij altijd in de lagere elftallen speelde. Piet voetbalt nog steeds en combineert deze rol met drukke werkzaamheden thuis waardoor het niet altijd meevalt om op tijd op het voetbalveld aanwezig te zijn. Piet is ook vaak op zaterdag en zondag te vinden op het voetbalveld om de verrichtingen van zoons Pieter en Marijn te volgen.

Alle aanwezige jubilarissen ontvingen een speldje en een bos bloemen als blijk van waardering voor hun trouw.



Slampamper van ut joar!

Zoals ieder jaar aan het eind van het seizoen worden de prijzen verdeeld. Ajax wordt kampioen van de eredivisie, Real Madrid wint de champions league en Edn'56 pakt op het nippertje het ticket voor de vierde klasse ten koste van Vesseem. Voor dat je een dergelijke prijs in ontvangst mag nemen gaat er een heel jaar van kei hard werken vooraf. 24 uur per dag bezig zijn om je doel te bereiken, dat is waar het om draait. Zo ook om de titel Slampamper van ut joar 2013/2014 te winnen.

Vele actieve en minder actieve leden van de voetbalclub hadden er dit jaar weer alles aan gedaan om de felbegeerde titel en de daarbij horende roem in de wacht te slepen.

Kosten of moeite werden gespaard, van slaappartijen op bijzondere locaties tot zware valpartijen waarmen zelfs in de tour de France tegen op kijkt. En van stunten met een heftruck in de baas zijn tijd tot het inrijden op een spookfile na

de baas zijn tijd. Niks was te gek om op pinksterzondag op de hoogste trede van het podium te mogen komen staan.

Die pinksterzondag was het dan uiteindelijk zover. Na de geweldige WK warming up die door de activiteiten commissie was georganiseerd. Was het moment daar om bekend te maken waarvoor iedereen naar sportpark de Lille was gekomen. Wie wordt de slampamper van ut joar?

Ik had samen met mijn Loeierke collega Thomas de grote eer om deze prijs uit te reiken. Grootse stilte heerste er in de tent. Om de spanning een beetje op te bouwen en de mensen die het net niet waren geworden toch nog een beetje in het zonnetje te zetten besloten we af te tellen vanaf de nummer drie!

De derde plaats bleek weggelegd voor iemand die pas vanaf het begin van dat seizoen lid was geworden van de club, de trainer van de selectie Kees Mollen. Kees



De blijdschap straalde van zijn gezicht nadat Niek werd uitgeroepen tot "slampamper van ut joar".

wist maar liefst 17 punten in de wacht te slepen en we zien hem daardoor voor de komende jaren als een grote kanshebber voor de titel!

De tweede plaats ging, naar een van de vooraf gezien grote favorieten voor de titel! Rein van Rooij alias de Slipper van ut joar 2012/2013 had dit jaar de loodzware taak om zijn titel te verdedigen. Helaas is hem dit net niet gelukt, en bleef hij steken op een mooi aantal van 18 behaalde punten. Volgend jaar beter zullen we maar zeggen!

Tot slot de absolute winnaar van het klassement. Hij heeft in het seizoen 2012/2013 waarschijnlijk goed opgelet hoe zijn grote broer de punten pakte. Want

dit jaar gaat Niek van Rooij er met de titel Slampamper van ut joar van door. Niek wist dit seizoen met maar liefst 23 punten de concurrentie achter zich te laten. Of dit een Vessems record is weet ik niet maar het zal anders niet veel schelen. Op de zaak een stoppie met een heftruck maken tot synchroon wc slapen met zijn grote broer niks was te gek! Kortom een terechte winnaar!

Wij namens het loeierke willen Niek nogmaals van harte feliciteren met dit prachtig behaalde resultaat, en dat het tegeltje een mooi plaatsje mag krijgen!

Hansie Hansie

... **VOOR** ...
BIER
LEKKER ETEN
EN
GEZELLIGHEID



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl

CAFÉ-PETIT RESTAURANT

'DE BROUWKETEL'

Clublokaal V.V. Vessem

'DE GRAANZOLDER'

Voor feesten en partijen



Jack en Kitty Hakkens

Jan Smuldersstraat 40

5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591846

Op z'n Frans

De transferperikelen zijn weer even voorbij. Het voetbalseizoen is weer van start gegaan en de transferperiode is geëindigd. De trend van de laatste jaren om op de slotdag nog te stunten werd rustig voortgezet. In vrijwel iedere competitie zijn de nodige bedragen gespendeerd in spelers om de elftallen weer up-to-date te krijgen. De Engelse Premier League heeft de afgelopen zomermaanden een kleine 645 miljoen euro uitgegeven, waarvan maar liefst 193 miljoen door van Gaal. Om maar een voorbeeldje te geven. Radamel Falcao werd na een zware knieblessure gehuurd van AS Monaco. De huursom van 7,5 miljoen euro, bijna de begroting van Heracles Almelo, was nog niet het opvallendste. Van Gaal moet hem wel echt heel hard nodig hebben gehad aangezien hij in Manchester €438.000 per week gaat verdienen. Van de ene kant snap ik

het wel, hij had ook nog niet zo'n goede voorhoede met aanvallers als Rooney, van Persie en Di Maria.

In de Eredivisie waren er zoals normaal ook een aantal grote transfers naar het buitenland, zoals Daley Blind en de halve basis van Feyenoord. PSV werd door de media uitgeroepen als winnaar van de transferperiode. Depay en Wijnaldum tekenden bij en verder werden er nog een aantal versterkingen gehaald. Het wordt wel weer eens tijd dat PSV kampioen wordt en we naar Eindhoven kunnen om het te gaan vieren. Ik ben hier thuis onderhand wel een beetje klaar met drieënhalve Ajax supporter tegen die al vier jaar op rij hebben kunnen lachen.

Niet alleen in de grote competities zijn er transfers gaande, ook in de Brabantse Kempen. Nadat ik de pagina van

Amateurvoetbal Eindhoven had bezocht en op de link 'Transferlijst definitief' klikte, wist ik precies welke topspelers Vessem aan de haak had geslagen. Ook in de bijlage van het Eindhovens Dagblad viel me een naam meteen op. Nieuweling Niek van Rooij, uit de eigen jeugd. Klinkt veelbelovend. En dat met zo een klein budget op zak. Hiernaast hebben er in de eigen gelederen nog meerdere flinke veranderingen plaatsgevonden. Een aantal spelers hebben de comeback gemaakt naar de selectie en we zijn van vijf seniorenelftallen naar vier gegaan. Nóg meer spelers in een elftal... Je zou veronderstellen dat dit niet echt handig is. De praktijk wijst dat echter anders uit. Blessures, weekendjes weg, een goeie zaterdagavond of de Eagles op zondag kunnen er wel eens voor zorgen dat er in werkelijkheid minder spelers op het veld staan dan op het wedstrijdformulier.

Misschien heeft de grootste transfer van de afgelopen zomerperiode wel in ons eigen dorp plaatsgevonden, binnen onze eigen vereniging. Van de Hakkes naar de Kuiper, van Jack en Kitty naar Lianne, van Heineken op de tap naar alle flessen bier uit de krat die je je ongeveer voor kunt stellen. Mij maakt het eigenlijk allemaal niet zo veel uit want qua kilometers scheelt het niet veel. Al betwijfel ik wel of de tomatensoep er net zo lekker is als bij Kitty. De tijd zal het zich uitwijzen...

Frans



FysioVessem

**Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling,
Medical Taping en Fysiofitness**

Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest

Hemelrijk 1

0497-591145

www.fysiovessem.nl

info@fysiovessem.nl

De eerste keer...

Ik ben er al een tijdje mee bezig. Hoe zal het zijn, de eerste keer? Men zegt dat het iets is dat je moet leren. Ons oma zei laatst; 'jongen.. hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt'. Omdat ik alles wat ons oma zegt voor waarheid aanneem, twijfel ik hier uiteraard ook niet aan. Wanneer ik terug denk aan het verleden, klopt dit ook bij alles wat ik tot op heden heb gedaan. De tweede keer ging meestal beter dan de eerste keer en de derde keer weer beter dan de tweede keer. Momenteel ben ik al een eindje in de 20, maar één bijzondere ervaring moet ik nog voor de eerste keer ervaren. Sommige zijn er vroeg bij.., de ander wat later. Ik ken er die deden het al op de onderbouw van de middelbare school, dan ben je een jaar of 13 tot 15 oud. Vooraf zullen deze personen gedacht hebben dat ze er klaar voor waren. Achteraf blijkt dit bij de één ook zo te zijn, maar bij de ander kwam de eerste keer toch te vroeg. Het moment

dat je er klaar voor bent is blijkbaar niet leeftijd gebonden. Eerlijk gezegd vindt ik de eerste keer toch heel spannend. Het is ook iets wat je moet leren zei meester Marc in groep 8. Je moet de andere leren kennen. Wat vindt die persoon fijn en wat vind ik zelf fijn. Wat de ander fijn vindt hoeft jij natuurlijk niet fijn te vinden. Dit ontdekken van elkaar kan heel spannend zijn. Wanneer je goed ontspannen bent, gaat het schijnbaar het beste. Hopelijk kan ik dit ooit beamen...

Een kale man.., drinkt graag bier... , ongeveer eind 50... , komt nog wel eens in de kantine, maar ook geregeld bij Lian van de Ven in de Kuiper.., deelde enkele jaren terug een wijze les met me. Hij zei: "het huwelijk is samen problemen oplossen die je alleen nooit zou hebben!"

Deze wijze spreuk is mij altijd blijven achtervolgen. Waarom aan een relatie

beginnen als het alleen maar problemen met zich mee brengt, tenminste als ik die beste man moet geloven. Als je alleen bent heb je heel die problemen niet en kun je doen en laten wat je wilt. Tenminste dat is als ik die beste man moet geloven. Maar toch..... het begint te jeuken. Misschien is het wel iets voor mij. Ik heb er al vaak aan mogen proeven, maar het moment suprême is nooit gekomen. Vaak heb ik de voorzet al gegeven en hoefde men de kans alleen nog maar in te koppen. Ook gaven andere vaak de goede voorzet, maar verprutste ik de open kans vervolgens zelf.

Bij deze wil ik met jullie delen dat ik de stap toch ga zetten! Het is tijd voor

het echte werk. De tijd van alleen maar proeven is voorbij en de grote werk dient zich aan. De eerste keer zal spannend zijn en onervaren. Ik hoop elkaar steeds beter te leren kennen. Te leren wat de ander fijn vindt, en te weten te komen wat ik fijn vindt. Hopend dat we elkaar samen tot vele hoogte punten brengen.

Vanaf dit seizoen ben ik speler Vessem 2 af en stap ik in de rol van coach. Ik zie een team leiden als een soort huwelijk en ik wil de teamleden van Vessem 2e voor komend seizoen veel succes wensen. Samen voor het kampioenschap in de 4e klasse 419! Tot langs de lijn!

Coach Vessem 2 (Maaskantje)





Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem



De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandebosch.nl



Bekerhuis Vessem

Voor al uw sportprijzen
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem
Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen
Homeopathie
Gezondheidssandalen
Babyartikelen, -voeding, luiers
Huid-haarverzorging
Parfumerie
Haarmode
Byoux
Kaarsen
Foto's ontwikkelen en afdrucken



Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW Vessem



Complete woninginrichting



**Wij hebben een
uitgebreid
assortiment
woningstofferings en
zonwering**



**FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl



VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253-591463

Steek bij ons uw licht eens op!

LIEBREGTS ELEKTRO



VESSEM

Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

WWW.VVESSEM.NL

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



harrie soetens

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM
TELEFOON 0497-591834



De zoute stengel van ut joar

10 punten - Dirk Jacobs

bij Dirk komt niet alleen hoogmoed, maar ook Beerze 7.0 voor de val. Na een gezellige jaarmarkt kroop hij, onder toeziend oog van zijn vriendin, door het oog van de naald. De naald was ongeschonden, het oog niet.

8 punten - Tjeu van Riet

Die tijdens een playbackshow van een wasmachine sprong. Hierbij wilde hij een koord vastpakken maar deze brak. Gevolg was dat hij ter aarde stortte en zelf brak en met de ziekenwagen werd afgevoerd.

7 punten - Paul Coopal

Fietst als hij zat is uit voorzorg niet naast Sita omdat dit in het verleden vaker is misgegaan. Omdat er een bananenschil op het fietspad lag ging hij laatst in beschonken toestand toch onderuit. Sita had niks in de gaten en fietste rustig verder, tot ze achterom keek en een stilstaande auto bij het plaats delict zag die poolshoogte kwam nemen. Resultaat een flinke kreb in zijn kop en 3 weken niet scheren.

6 punten - Bert Sterken

hield een mooi feest bij Smaeckvol. Hij genoot er zelf ook erg van. Tenminste, dat heeft hij de dag erna van zijn vrouw gehoord, want zelf wist ie er niks meer van.

5 punten - Kees Henst

Kees is altijd zuinig op zijn auto. Niet verwonderlijk, want gezien het feit dat hij niet kan fietsen is zijn auto zijn enige mogelijkheid om van plek te komen. Na de laatste Lang Gras van het seizoen, werd er nog even met een paar man geëvalueerd op de Kerkberg. Als de gastheer die hij is, bracht hij de gasten nog even naar huis. Blijkbaar was Kees niet meer zo scherp als op het veld, want zijn heilige Koe heeft zich lelijk aan het Lange Gras gestoten.

3 punten - Niek van Rooij

Als een ware Slampamper kwam hij in de kantine bij van een zware training. Hij paste dan ook meteen zijn nieuwe motto toe "Rusten is ook trainen".

3 punten - Rob Couwenberg

kwam bij de Zwarte Cross backstage door zich als WC-poetser uit te geven. Hij zorgde erna bij de Kuiper voor dat hij ook daar backstage mocht. Ditmaal om de door hemzelf bevuilde WC schoon te maken.

1 punt - Hans van Diessen

Die op de vraag gesteld tijdens het vriendenweekend welk beroep hij ongeacht zijn opleiding het liefst zou uitvoeren antwoordde: "Gynaecoloog maar dan alleen voor de leeftijd tussen de 20 en 35 jaar" en er vervolgens aan toevoegde: "en dan alleen maar vrouwen!".

We beginnen weer allemaal op 0

Hoe gaat dit voetbalseizoen, inclusief bijbehorende randzaken verlopen? Gaat PSV onderhand weer eens kampioen worden? Met deze selectie, afgezet tegen die van de concurrentie moet het toch lukken zou je zeggen. Blijft het Pellè kapsel in Nederland in de mode, nu hij naar Engeland is verhuisd?

Waarschijnlijk blijft dit nog wel even het geval. Bij Feyenoord supporters is het John de Wolf kapsel immers ook nog steeds in. Vooral bij dames. Zou Royston Drenthe wel uit de verf komen bij Sheffield Wednesday? Het zal een tegenvaller voor hem zijn als hij erachter komt dat ze ook op andere dagen trainen. De keren dat hij in Voetbal International telefonisch een reactie gaf kwam hij niet al te intelligent over.

Over Voetbal International gesproken. Afgelopen zomer leek het erop dat de heren Derksen en Van der Gijp waren begonnen om mijn favoriete programma de afgrond in te duwen. Van der Gijp beschuldigde Derksen er in Trouw van dat hij het tv programma alleen maar voor het geld zou maken en geen plezier uitstraalt. Met presentator Wilfred Genee kon hij na de uitzendingen lekker gaan zuipen, terwijl Derksen zodra de aftiteling

loopt alweer in de auto naar huis zit. Dat heeft Derksen niet over zijn kant laten gaan. Hij haalde in zijn column in Voetbal International op zijn beurt uit naar Van der Gijp. Volgens Derksen vertoont Van der Gijp megalomane trekken en gedraagt hij zich als een Hollywoodster. Ook zou geen enkele discussie met hem mogelijk zijn. "Met zijn ellenlange tirades en zijn neplach is hij intussen een karikatuur van zichzelf", aldus Derksen. Gevolg was dat de twee elkaar niet meer spraken, behalve in de uitzending dan, wat ongemakkelijke beelden opleverde. Ik betwijfelde of ze nog aan het nieuwe seizoen zouden gaan beginnen in dezelfde samenstelling, maar alles lijkt inmiddels vergeven en vergeten nu het nieuwe seizoen van VI op tv is begonnen. Ze gaan weer ouderwets en op een normale manier met elkaar om.

De competitie zit in de startfase. Alle teams hebben weer de ambitie om te oogsten. Ik ben na twee oefenwedstrijden hoopvol gestemd over Vessel 3. Zeker omdat beide spitsen Ruud Verbaant en Steff Huybers nu al meer hebben gescoord, dan de op kosten van de staat vakantie vierende Rein van Rooij in het hele vorige seizoen. Aan coach Pieter Huybers de niet gemakkelijke taak om uit



een keur van 20 spelers een opstelling te maken en een voor iedereen acceptabel wisselbeleid te handhaven. Mogelijk worden voor wedstrijden waarbij teveel spelers beschikbaar zijn enkele spelers verzocht een verplichte snipperdag op te nemen en dus niet de groene wei te betreden. In de praktijk zal dit wel meevallen, want voor de eerste competitiewedstrijd tegen Hapert zijn er 13 spelers beschikbaar.

Ik ben benieuwd hoe de scheidsrechters om gaan met het handhaven van de spelregels. Ik hoop stiekem dat een van de noviteiten op het WK wordt doorgetrokken naar de amateurs. Er zijn van die herkenbare momenten die erbij horen in het amateurvoetbal. Bij voorkeur op een koude zondagochtend met de dauw nog kort boven het veld hangend. Een net iets te slaperige of aangeschoten speler die een net iets te lompe overtreding maakt. Vrije trap. Een man die bedenkt dat een muurtje opstellen wel handig is en drie dichtstbijzijnde spelers bij zich roept. Wachtend op wat komen staat,

gebroederlijk naast elkaar op een rijtje. Een schreeuwende of dierengeluiden makende keeper op de achtergrond. Een speler uit de muur vraagt zich hardop af of hij moet springen als de bal geschoten wordt. Een antwoord van zijn medespelers blijft uit. Nog even, en een van die arme spelers uit de muur gaat grote kans de bal met volle vaart op zijn kaak, of nog erger vol op zijn bovenbeen krijgen. Nu komt het moment daar. Ik ben enorm benieuwd of we het op amateurniveau nog gaan meemaken, dat de scheidsrechter een spuitbus met scheerschuim uit zijn zak trekt en trekt en een strakke lijn op het gras kliepert. Ik vraag bij deze aan René Kraaijvanger om dit te gaan introduceren.

Wordt er strenger opgetreden tegen het uittrekken van het shirt na een doelpunt? Dus wanneer Bram Dekkers voor de verandering een penalty niet mist maar erin schiet, zijn shirt uittrekt en met ontblote barbecue pens richting de menigte in de hoek van de kantine rent om zijn doelpunt te vieren en de



Nu hair-extensions
en
bruids- &
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128

A blue Ford Focus car is shown in motion, driving on a road. In the background, there are modern buildings. The Ford logo is visible in the upper center, and the text 'P. van de Ven' is written in a large, blue, serif font to the right of the car. A blue thumbs-up icon is positioned to the right of the text. A dark blue banner at the bottom left contains the text 'Uw Ford dealer'. At the bottom, a white banner contains the website 'WWW.PVANDEVEN.NL' and the address 'WILHELMINALAAN 3 - 5512 BJ VESSEM' and phone number 'T 0497 59 17 66'. The car's license plate area says 'FOCUS'.

scheidsrechter vervolgens de wedstrijd voor Vessem als verloren verklaart. Hoewel het om een individuele sport gaat, overkwam een Franse atleet iets soortgelijks. Mahiedine Mekhissi-Benabbad is tijdens het Europees Kampioenschap atletiek zijn gouden medaille kwijtgeraakt omdat hij tijdens de wedstrijd op de laatste honderd meter zijn shirt uitdeed. Mekhissi-Benabbad deed mee aan de 3.000 meter steeplechase en lag in de laatste ronde een straatlengte voor op zijn directe concurrenten. Om zijn overwinning te vieren deed de Fransman zijn shirt al uit voordat hij over de finish was. In eerste instantie kreeg de atleet een gele kaart wegens onsportief gedrag. Even later werd hij echter gediskwalificeerd, nadat Spanje officieel protest had ingediend.

Om Bram Dekkers bij dit voorbeeld te betrekken is misschien niet zo slim, aangezien hij tegen ZSC gepasseerd is door trainer Kees Mollen. Ik denk dat hij de beste speler is die Vessem heeft en als aanvoerder en coachende kwaliteiten goed gebruikt kan worden maar dit terzijde. Zo waren pa, ma en zelfs zus Janne Dekkers op deze zondag voor niets op het voetbalveld, aangezien zoon Luuk de thuiswedstrijd van Vessem 3 tegen Hoogeloon 3 aan zich voorbij liet gaan, omdat hij het belangrijker vond om eens lekker uit te slapen in zijn huis in Hoogeloon.

Hoe staat het met de enthousiaste plannen van motivator & inspirator Stijn van Rijen om het bedrijventoernooi op een andere manier op te zetten? Hoe wordt de 50ste editie van het Pinksertoernooi gevierd? Als het aan mij ligt komt er in ieder geval een leuk jubileumboekje of Loeierke special met mooie anekdotes en foto's.

Een moraal zit er niet in dit verhaal, behalve dan dat de bal weer rolt, en dat is best fijn!

Groeten Geert

Uit de kast

In de voetballerij gebeuren veel opmerkelijke dingen. Zo zijn er in de geschiedenis een aantal opmerkelijke transfers geweest. Wat dachten jullie bijvoorbeeld van de transfer van Eric Cantona in 1992 van Leeds United naar Manchester United. Of de veel besproken transfer in 2000 van Luis Figo van Barcelona naar Real Madrid. Over de overgang van Cantona naar Manchester United heb ik nog een mooie anekdote.

Het was oktober 1991, Leeds manager Bill Fotherby belde zijn collega Martin Edwards van Manchester United om te informeren hoe het ging met Dennis Irwin. Dennis was in de jaren hiervoor een vaste waarde als links back van Leeds United. Voor de manager van Leeds was dit telefoontje puur gebaseerd op interesse. Dit ging vroeger blijkbaar zo.

Edwards greep op aansporen van toenmalig coach Ferguson zijn kans en vroeg of de sterspeler Eric Cantona van Leeds te koop was. Hij gaf aan dat ManU een bedrag van 1.2 miljoen pond wilde betalen. Met deze transfer groeide Cantona uit tot misschien wel de belangrijkste speler ooit in de geschiedenis van de Engelse top club.

Dit legendarisch telefoongesprek kun je wel vergelijken met een gesprek dat ik nu een jaar geleden voerde met Daan. Ik durf niet meer met 100% zekerheid te zeggen wie wie belde maar het telefoongesprek ging over het volgende, we stonden aan de start van de voetbalcompetitie 2013/2014. Ik nog supporter van NAC Breda Parel van het zuiden en Daan zoals bekend trouwe supporter van Kowet trots aan de IJsel. Zou het niet mooi zijn als we dit jaar naar Go Ahead - NAC gaan en naar NAC- Go Ahead. Al snel waren we het samen eens dat dit moest gaan gebeuren. Net als het telefoongesprek tussen de Managers van Leeds en Manu het leven van Eric Cantona deed veranderen zou achteraf het telefoongesprek tussen Daan en mij ook mijn leven totaal doen veranderen.

Tijdens spelronde 11 stond de wedstrijd NAC - Go Ahead op het programma dit was op 26 oktober 2013. Tijdens spelronde 29 stond was pas de return door de enthousiaste verhalen van Daan had hij het voor elkaar, ik kon niet meer wachten ik moest en zou eerder naar de Adelaarshorst gaan.

Dit resulteerde erin dat Daan en ik op

zaterdag 5 oktober tijdens Vesseem kermis op weg waren naar Deventer om de wedstrijd Go Ahead - NEC te bezoeken. Ik kon hier mee leven want het scheelt dan ook maar een letter met de gewenste wedstrijd. Natuurlijk weten we allemaal nog wat voor legendarische wedstrijd we hier hebben gezien. Met uiteindelijk een 4-3 overwinning voor Go Ahead. Met een meer dan voldaan gevoel kwam ik terug in Vesseem waar Daan en ik samen de overwinning nog even op de kermis hebben gevierd. Na een aantal overwinningsbiertjes later haalde ik op een nog onverklaarbare manier mijn vinger open. Ik keek, ik keek nog eens goed, dit kan niet waar zijn dacht ik nog en ik liep bij de Kuiper naar de wc om in het licht te staan. Wat ik eerder dacht te zien bleek werkelijkheid er stroomde rood/geel bloed uit mijn vinger. Ik beseftte het meteen het virus heeft ook mij te pakken. Ik ga vanaf vandaag door het leven als een Eagle!!! Ik besloot dit gevoel ook niet te onderdrukken en kwam meteen uit de kast! wat een heerlijk gevoel. Het is voor mij makkelijk praten maar ik kan het iedereen adviseren, heb je iets te vertellen kom uit de kast wat een heerlijk gevoel was dat!

Ik wil nu niet meteen zeggen dat je mijn overstap van Breda naar Deventer kunt vergelijken met de twee hierboven beschreven overstappen maar ik snap beide voetballers wel. Al hoop ik niet dat ik tijdens Go Ahead - NAC varkenskoppen naar me gegooid krijg van de nac supporters. Dit overkwam Figo wel toen hij voor het eerst Barcelona supporters

tegen kwam.

Ik hoop dat we er dit seizoen een mooi seizoen van gaan maken. Ik heb er al het vertrouwen in en zet mijn geld in op de 7e plaats! Met als club topscorer Alex Schalk met 14 doelpunten. Deniz Turuc zal zich dit seizoen opnieuw in de kijker spelen van een aantal topclubs in het buitenland en zal het nest dan ook aan het eind van het seizoen gaan verlaten.

Hopelijk krijgt Erik Falkenburg spijt dat hij voor het omgekeerde pad gekozen heeft.

we`ll be coming down the road

we`ll be coming

we`ll be coming

we`ll be coming down the road

when you hear the noise
of the Go Ahead Eagles boys
we`ll becoming down the road

Sander van Asten

't Loeyerke



BOOMKWEKERIJ FRANK ROEST



Professionals in installatie techniek

verwarming & sanitair

A.J. LOOTS
INSTALLATIEBEDRIJF

Gas, water, sanitair, energievoorziening,
verwarming en luchtbehandeling

Avignonlaan 14
5627 GA Eindhoven
Tel. (040) 243 09 10
info@ajloots.nl

www.ajloots.nl

UNETO-VNI





Minigravers en Verhuur **VERKOOYEN VesseM**

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- * Grondwerk
- * Levering alle aanverwante materialen
- * Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- * Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- * Nieuw en gebruikte handel

www.verkooyenvessem.nl

Dealer



minigravers

Voor al uw:



BROOD EN BANKET

Bakkerij HENST

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

De meisjes slaan toe in WK-quiz

Niet geheel toevallig was ik op een zwoele zomerse avond aanwezig bij de uitreiking van de prijzen van de WK-quiz georganiseerd door het Loeierke. Twee kartrekkers van de quiz, Ruud van Aaken en Rob de Koning waren namens het Loeierke aanwezig om de prijzen uit te reiken. Omdat nog niet alle winnaars aanwezig waren en de weersomstandigheden het toelieten, werd in de tuin van huize van Diessen een ieder voorzien van wat spraakwater. Na enkele van deze blonde jongens genuttigd te hebben kwam de vraag van Ruud of ik niet een verslagje kon schrijven van deze, achteraf, memorabele avond en dan tevens tot de club “vrienden van het Loeierke” zou kunnen toetreden. Nu heb ik gehoord dat lidmaatschap van dat clubje niet meer inhoud dan een verhaaltje schrijven en een feestavond met quiz bijwonen, dus het antwoord was snel klaar.

De reden waarom Ruud het vroeg zal wel

niet anders geweest zijn dan in de tijd dat ik nog probeerde om leden enthousiast te krijgen om iets in het Loeierke te schrijven, namelijk om genoeg kopie te hebben om een leuk gevuld blaaike te krijgen dat door iedereen gelezen en gewaardeerd wordt. Dit was voor ons natuurlijk iets gemakkelijker omdat wij in die tijd verkozen waren tot het beste clubblad van Nederland, wat natuurlijk veel schrijvers aantrok. Als je dit benoemd bij Jos Huijbers krijgt hij nog steeds spontaan een natte plek in zijn broek en ben je het eerste half uur verzekerd van gespreksstof, maar dit terzijde.

Ondertussen was dochterlief Eef ook thuisgekomen na een avondje hard werken in de plaatselijke friettent. Dit was voor Ruud het teken dat de prijsuitreiking kon beginnen, want het zwoele weer begon zijn tol te eisen. Na een toespraak van een klein half uur, waarin Ruud vooral memoreerde aan het feit dat de heer des huizes vaak over voetbal praat, maar

gezien de uitslag, misschien beter over hardstenen keukenbladen of vensterbanken kan praten, waar wij dan weer geen verstand van hebben, maar ook dit terzijde.

Het was dit jaar een spannende strijd in de WK-poule. Ted Blox, Kevin van Helvoort en enkele anderen hebben de ranglijst aangevoerd op het moment dat de latere winnaar nog in de onderste regionen vertoefde. Ineke begon aan een eindsprint na afloop van de poulefases en ging zowat iedereen voorbij. De poulestand zou beslist worden in de laatste wedstrijd. Er waren nog twee kandidaten over die gingen voor de eindoverwinning. Ineke ging voor een Duitse zege en Han Wouters hoopte vurig dat de Argentijnen met de winst aan de haal zouden gaan. Mario Götze besliste uiteindelijk het vonnis en bracht de volle winst naar huize van Diessen. Met Ineke op de eerste plaats, Eef op de tweede, Jaap op 18 en Hans op plaats 80 mag gezegd worden dat er in dit huis behoorlijk wat voetbalkennis aanwezig is. Han eindigde uiteindelijk, niet onverdienstelijk op plaats 9. De derde plaats werd ingenomen door het kersverse bestuurslid Teun van der Heijden, wat ook weer voetbalkennis aan de bestuurstafel genereert. Ook niet geheel ontoevallig was de beste runner-up Bert Sterken aanwezig. Hij voorspelde maar liefst dat er 171 keer gescoord zou worden wat hem uiteindelijk een 15e plaats opleverde. Ruud

overhandigde de enveloppen aan de winnaars en bedankte de gastheer en vrouw voor de geweldige avond die hij tot dan genoten had.

Ruud vernoemde nog wel even dat de lat nu erg hoog ligt voor de aankomende Vessemse quiz waar de nummer 1 en 2 deel uitmaakten van het team wat het afgelopen jaar met de winst aan de haal ging. Hans, optimist als altijd, voorspelde opnieuw een overwinning voor zijn team. Het afgelopen

jaar uitgegeven boek van fanfare en drumband en het boek van het gilde zijn aangeschaft. Tevens is er een weekend geboekt waar enkele slimmeriken van 2013 de puntjes op de i gaan zetten om afgetraind en vol wijsheid aan de aftrap te verschijnen.

We zullen zien!

Groet,

De King.



Nouwens

bouw & timmerbedrijf

Martijn Nouwens

Nouwens

bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK Vessem

tel.: 0497 - 540 499
mobiel: 06 - 21993111
info@nouwensbouw.nl
www.nouwensbouw.com

FAIR SPORTS

SOCCERCENTER VAN DE REGIO

DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijksluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468



Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie



Super Service Henst

voor alles wat U wenst

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL

ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Werkplaats
- Tankstation
- APK keuringen
- Quick-bandenservice
- Wasserette
- Transport

WWW.VANDOORMAAL.COM



Heike 4a-4b, 5512 NJ Vessem
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden
Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur
Zat 9:00 tot 12:00 uur



**Ook sportieve
mensen
winkelen met
plezier bij
Pierre en Inge**



We hebben er zin in



Toiletzaken

Onze vereniging is bezig de kantine onder handen te nemen. Eerste resultaat daarvan is een nieuwe toiletgroep. Dit betekent extra toiletten en zelfs een toilet speciaal bestemd voor gehandicapten. Voor de mensen die gebruik willen maken van het gehandicaptoilet, let wel, deze is alleen bestemd voor lichamelijke gehandicapten. De nieuwe toiletgroep ziet er prima uit en functioneert voortreffelijk. Dank aan de vrijwilligers!

Toen ik laatst op mijn gemak op het toilet zat, bedacht ik me ineens iets. Waarschijnlijk herkenbaar voor velen, dat je op het toilet ineens nadenkt over de diepe zaken in het leven. Ik vroeg mij af waarom er aparte toiletten voor dames en heren zijn. Ook in de nieuwe toiletgroep in de kantine zijn er aparte toiletruimtes voor dames en voor heren. Tijdens de bouwfase heb ik ook in de ruimte van de dames gekeken. De toiletten zelf zien er precies hetzelfde uit als de toiletten bij de heren. Waarom zijn er dan toch aparte ruimtes voor mannen en vrouwen?

De toiletputten zijn voor vrouwen en

mannen dus hetzelfde. Natuurlijk hangen er bij de mannen urinoirs en ontbreken die bij de vrouwen. Maar dit is niet het probleem want urinoirs bij de vrouwen hangen lost dit op. Zou het dan komen omdat je elkaar kunt zien? Dat is de reden dat mannen en vrouwen aparte kleedlokalen hebben en dus apart douchen. Maar dit is ook het probleem niet omdat elk toilet weer een aparte ruimte op zich is.

Ik vind het dus vreemd dat mannen en vrouwen niet dezelfde toiletruimte gebruiken. Van vrouwen hoor ik wel eens dat mannen smerig zijn en dat ze daarom niet naar hetzelfde toilet willen. Dat is vrij generaliserend en ook discriminatie. Stel dat iemand zegt dat hij niet naar hetzelfde toilet wil als iemand met een andere huidskleur. Dat is racisme. Maar je mag dus blijkbaar rustig zeggen dat je niet naar hetzelfde toilet wil als iemand met een ander geslacht. Vreemd.

Nog vreemder wordt het als ik die vrouwen vraag of ze thuis ook een apart toilet voor mannen en vrouwen hebben.

Dat hebben ze geen van allen. Dus thuis hetzelfde toilet als een man gebruiken is geen probleem. Op een ander is dat ook geen probleem, want geen van de dames is ooit bij iemand thuis op bezoek geweest die een apart toilet voor vrouwen had.

De grens ligt dus bij openbare gelegenheden. In gebouwen waar iedereen in en uit kan, is het blijkbaar normaal om gescheiden toiletten te hebben. Dus heeft de kantine in Vessem gescheiden toiletten. En zelfs een toilet voor gehandicapten. Huh?! Één toilet voor gehandicapten? Dus een toilet voor mannen, een toilet voor vrouwen en een toilet voor gehandicapten. Bij mijn weten kan een gehandicapte zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Moeten die dan op hetzelfde toilet? Nu ben ik het helemaal kwijt.....

Iedereen is het erover eens dat aparte toiletten voor blanken en zwarten een belachelijk idee is. Dit terwijl er genoeg landen zijn waar dit een aantal jaren geleden heel normaal was. En echt niet alleen in achtergestelde landen, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Aparte toiletten voor mannen en vrouwen vinden we nu heel gewoon. Maar als er geen aparte toiletten zijn, dan klaagt niemand over het feit dat je naar hetzelfde toilet moet. Immers, dat doe je thuis ook.

Gehandicapte vrouwen gebruiken dus hetzelfde toilet als gehandicapte mannen

en vice versa. En geen enkele gehandicapte klaagt daarover.

In mijn ogen hebben we hier dus te maken met een regel of gewoonte die inmiddels is ingehaald door de tijd. Ik ben heel benieuwd naar hoe lang het duurt voor de eerste gebouwen met 1 toiletgroep worden gebouwd. Inderdaad, dames en heren, met 1 toilet voor dames en heren, gehandicapt of niet.

Dit is nou echt een van de dingen die mij bezighoudt.....

Th. de Bie



De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - www.dehuysmus.nl

Hugo Sound Productions

HSP

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

**René Willems
Electrotechniek**

Predikant 8
5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

**Electrotechnische installaties,
datainstallaties en verlichting.**

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets
bouw
management**

BBM Vessem BV
Domineeshof 3
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327
mobiel 06 - 53 18 59 64
bbmvessem@gmail.com

bouwbegeleiding

directievoering

projectleiding / -management

WSM

**METAALHANDEL
SLOOPWERKEN**

Hoogeindseweg 21



013-5142657
06-54272650

Oostelbeers

Ik ga de uitdaging (niet) aan

Net als vorig seizoen moet ik ook dit jaar weer een waarschijnlijk zeer inspirerende vergadering van het Loeisterke missen. Deze keer niet omdat ik in een hotel zit in the United States of America maar in een ander Engelstalig land. Op tv is in plaats van honkbal een wedstrijd van Manchester United tegen het eigenlijk nooit echt lastige MK Dons. Dit wijst erop dat het hotel gelegen is in Engeland want ik denk niet dat een wedstrijd van MK Dons ergens anders wordt uitgezonden. MK Dons speelt thuis en in het stadion lijken meer mensen te zitten dan er in Nederland in een uitverkochte topper aanwezig zijn. De verslaggever heeft het in het begin al regelmatig over Louis van Gaal. De man die helemaal in zijn eentje het Nederlands elftal naar de 3e plaats op het WK leidde en vervolgens als een held ontvangen werd in Manchester. Na de eerste 2 wedstrijden heeft Manchester echter nog maar 1 puntje en terwijl ik dit aan het typen ben scoort MK Dons de 1-0. De hoofdredacteurs van alle sportbladen beginnen alweer te smullen omdat ze nu hun hele blad vol kunnen schrijven. Toch heb ik ondanks zijn eindeloze

zelfvertrouwen wel wat respect voor Louis van Gaal. Hij heeft al veel geweldige prestaties gehaald en toch blijft hij steeds een nieuwe lastige uitdaging aangaan waarmee hij bijna alleen maar kan falen. Dit in tegenstelling door de grote Johan Cruyff die wel altijd alles beter weet maar nooit ergens de uitdaging aan durft. Uitdagingen aangaan is.

Een uitdaging aangaan is tegenwoordig wel een stuk makkelijker geworden. Om er één aan te kunnen gaan zal je eerst een uitdaging moeten hebben of krijgen en dat laatste is juist aan de orde van de dag op Facebook. Een ALS patiënt uit America had een manier gevonden om aandacht en daarmee geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte. Het doel is om een emmer ijswater over je heen te gooien en vervolgens 3 mensen uit te dagen om hetzelfde binnen 24 uur te doen. Doe je dit niet dan moet je geld overmaken aan het goede doel, stichting ALS. Het ijswater staat voor het verlammen van de spieren net zoals de ziekte veroorzaakt. Nadat de hele wereld elkaar aan het nomineren is geweest zie

ik de emmers ijswater nu ook in Vessem regelmatig omgekieperd worden. Zo heeft Ruud Verbaant er al voor gezorgd dat Kevin en Joost Roefs de volle lading kregen en bleef ook Han Wouters niet droog. Groot respect heb ik voor iedereen die daaraan mee doet want ik neem liever een douche van 30 graden en blijf liever ver weg van heel die koud. Als het regent zoek ik graag het hoekje op mijn bank op en met sneeuw hoef je helemaal al niet aan te komen. Ik heb dan ook op het moment van schrijven gelukkig nog geen nominatie mogen ontvangen.

Wie ook een grote uitdaging aangaan zijn de kersverse leiders van Vessem 3. Niet vanwege de emmer ijswater die Dirk Jacobs over zich heen heeft, maar vanwege de promotie naar Vessem 3 en het daarmee opvolgen van de succescoaches Frank Bliiek, Johan van Riet en Marijn van Zoeren. Een uitdaging is het zeker aangezien ze elke week uit 20 spelers moeten kiezen om een team van 11 man op te stellen. Aan rust dit jaar dus geen tekort voor alle spelers van de lagere

elftallen, gemiddeld een uurtje per week voetballen lijkt het hoogst haalbare. Dit doordat veel rustende leden die nog fitter zijn dan ondergetekende de uitdaging niet aandurfde om het blauwe pilletje van Riny van de Loo aan te nemen en nog een jaartje te gaan voetballen.

Ondertussen maakt MK Dons, oftewel "Milton Keynes Dons" zowel de 2, 3 als de 4-0 tegen het Manchester unit van Louis van Gaal. Een 4-0 nederlaag tegen een ploeg uit de first league is de volgende afgang van onze held, Louis van Gaal, in 2 weken tijd. Dit bewijst maar weer dat een uitdaging aangaan niet altijd verstandig is. Nee! ik weet het nu eigenlijk wel zeker, ik ga geen uitdaging aan en kijk de komende maand ook niet meer op facebook. Mij nomineren heeft dus geen zin, ik doe er niet aan mee! Niet dat ik de actie geen warm hart toedraag, maar dan maak ik wel geld over aan het goede doel en pak ik een lekker warm bad. Ik beloof dat ik daar geen filmpje van op Facebook zal zetten.

Rudolf



'De SUPERCUP'

Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo	EINDSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2014-2015 SPONSOR: Super Service Henst
C1	2	6	3.00	14	4	10	
F1	2	6	3.00	9	4	5	
F2	2	4	2.00	10	3	7	
A1	2	4	2.00	5	4	1	
E1	2	3	1.50	11	8	3	
D1	2	3	1.50	8	6	2	
E2	2	3	1.50	8	8	0	
F3	2	3	1.50	7	4	3	
B1	1	0	0.00	2	5	-3	

STAND BIJGEWERKT T/M 23 september 2014

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM C1

PRIKBORD

11 oktober

oud ijzer ophalen

opgeven bij
Leon v/d Heijden
leonvdheijden@live.nl
06-12195725



**INDUSTRIAL
PACKAGING**

**EMBALLAGE
OP MAAT**

**Dirk Boutsiaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460**

**RESTAURANT SMAECKVOL] vol van
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

Reserveren aanbevolen
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

auto henk/van/herk

Officieel



dealer van
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESSEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

www.wolfcamper.nl

Langs de lijn

Oh, Daan Somers veel
gevist deze zomer?

Ja, vooral
achter het net!



Daarom kiest u voor RegioBank



Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.



Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.



Zonder poespas

Wij brengen uw financiële vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.



Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Meer
weten?
Kom langs of bel
voor een
afpraak.

Handass Verzekeringen

Handass Financieel Advies

Mr. de la Courtstraat 6a, 5512 AS VESSEM

Varkensmarkt 5, 5081 CP Hilvarenbeek

T 0497-592248 VESSEM

T 013-5051324 Hilvarenbeek

I www.handass.nl

Wij zijn uw bank. **RegioBank**

Zelfstandig Adviseur

't Loeierke goes around the world!



Phoenix